

[View this email in your browser](#)

# Elisabeth *parochie*



## Nieuwsbrief

*22 december 2021*

### Beste parochiaan,

Fijn dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen! Voor actuele informatie kunt u altijd terecht op de website van onze parochie: <https://www.eparochie.nl>.

We sturen u deze nieuwsbrief omdat uw mailadres bij ons bekend is. Stelt u geen prijs op toezending, meldt u zich dan alstublieft

af: [bureau@eparochie.nl](mailto:bureau@eparochie.nl) We vinden het fijn dat u deze nieuwsbrief aan belangstellenden doorstuurt!

### Wat staat er in deze nieuwsbrief?

- Op de drempel
- Brief ZVL parochiebesturen
- Persoonlijk woord van Mgr. Liesen
- Kerststallentocht Overslag en omgeving
- Royale steun Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
- Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling
- Aanmelding Eerste Heilige Communie 2022

-Rooster vieringen 24 december 2021 tot en met 16 januari 2022  
-Algemene informatie - reserveren vieringen

## Op de drempel



*Lief kind,  
we dragen je op handen  
en heffen je hoog op  
naar het licht.  
Ooit durfde je het aan met ons.  
Opnieuw bidden wij:  
breek de duisternis.  
Kom Heer Jezus, kom!*



Hulst, 22 december 2021

Aan: de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen

Van: pastoraal team en parochiebesturen

van de parochie H. Maria Sterre der Zee, de Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas

Betreft: aanpassingen coronamaatregelen.

Beste parochianen,

Afgelopen zaterdag heeft ons demissionaire kabinet, na het advies van het OMT, een extra persconferentie gehouden en een algemene lockdown afgekondigd tot en met vrijdag 14 januari 2022. De bisschoppen hebben daarna ook besloten tot verdere aanscherping van de maatregelen.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. 'Maar' vragen de bisschoppen, 'laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint'.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximaal aantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. Dit met inachtneming van de 1,50 meter maatregel. Voor de vieringen van Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar geeft dit voor de kerken waar vieringen zijn, de volgende aantallen:

Parochie H. Andreas		Elisabeth-parochie		H. Maria Sterre der Zee
Aardenburg	50	Philippine	50	Boschkapelle
Oostburg	50	Terneuzen	50	Clinge
		Zuiddorpe	40	Hulst
				Kloosterzande
				Koewacht
				Nieuw Namen

Het reserveren, zoals dat voor de Kerstvieringen al noodzakelijk is, wordt weer verplicht voor alle vieringen. Vanaf zondag 2 januari 2022 schalen we opnieuw af naar één viering per parochie. Om het voor iedereen duidelijk te houden, is deze viering steeds in dezelfde kerk: Aardenburg (09.15 uur), Terneuzen (11.00 uur) en Hulst (11.00 uur). Pastoor Wiertz en kapelaan Romero zullen afwisselend voorgaan in de eucharistievieringen. Voor wat de koorzang betreft, grijpen de bisschoppen terug op de eerdere maatregelen: er mag voorzang zijn door één cantor of door maximaal vier zangers/koorleden.

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. We hanteren daarvoor in onze kerken de aantallen, op veilige afstand, zoals we die al eerder gecommuniceerd hebben:

Parochie H. Andreas		Elisabeth-parochie		H. Maria Sterre der Zee
Aardenburg	60	Philippine	75	Boschkapelle
Oostburg	54	Terneuzen	70	Clinge
IJzendijke	26	Zuiddorpe	40	Hengstdijk
Breskens	30			Heikant
Schoondijke	30			Hulst
Biervliet	30			Kloosterzande
				Koewacht
				Lamswaarde
				Nieuw Namen

Voor alle kerkelijke bijeenkomsten anders dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groeps grootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten, Driekoningen zingen, enzovoorts, plaatsvinden.

Wanneer kerken opengesteld worden voor bijvoorbeeld een bezoek aan de kerststal, dan gelden alle basisregels. Openstelling na 17.00 uur is niet toegestaan. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft natuurlijk gehandhaafd.

We staan met de maatregelen en de besmettingen op hetzelfde niveau als vorig jaar met Kerstmis. De geboorte van Christus, onze Verlosser, kunnen we, ondanks de maatregelen, op veel manieren vieren. De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt nog belangrijker. Voor iedereen die geen plaats meer kan reserveren: vier thuis mee! In samenwerking met Omroep Hulst heeft het pastoraal team een Kerstviering opgenomen die u via Omroep Hulst (Deltakanaal 112 en KPNkanaal 1435) kunt bekijken. De uitzending is op Kerstavond om 19.00 uur, met herhalingen om 22.00 uur, en op 25 en 26 december telkens om 11.00 en 19.00 uur. Kijkt u ook eens op de website

VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis!

Namens het pastoraal team en parochiebesturen,  
pastoor W. Wiertz

---

### **Persoonlijk woord van Mgr. Liesen**



Dierbare broeders en zusters in Christus,

Als uw bisschop en uw broeder in de Heer wil ik graag een eigen woord voegen bij de kerstboodschap van de Nederlandse bisschoppen. In onze gezamenlijke kerstboodschap roepen we op tot ontmoeting: tot het delen van lief en leed, van vreugde en verdriet. In het Kind is God ons nabij gekomen in onze nood en wil Hij ons ontmoeten als onze Redder; laten wij ook elkaar nabij zijn en elkaar sterken in geloof en hoop, juist nu in de donkere dagen van de winter en van de dreiging voor de volksgezondheid.

Geloof en hoop — dat is mijn dubbele kerstwens aan u allen. Sterk elkaars geloof door het met elkaar te delen. De synodale weg die ook ons bisdom is opgegaan, is een weg van luisteren naar elkaars geloofsgetuigenis en van onderscheiden wat de heilige Geest zegt. Zoals destijds de ster van

Bethlehem, zal Gods Geest ons daar brengen waarde Redder van de wereld te vinden is.

Laten we elkaars hoop sterken door samen het visioen te dromen van vrede en gerechtigheid voor iedereen. De conferentie van de Missionaire Parochie, die op 24 en 25 maart door zal gaan, fysiek of online, wil parochies ertoe inspireren om langs nieuwe wegen een netwerk van geloof en liefde te bouwen op het fundament van Christus. De parochies van de toekomst zullen misschien klein zijn, maar zullen echt geloofsgemeenschappen zijn wanneer Jezus het stralend middelpunt is, onze enige hoop, en wij ons zijn leerlingen weten, zijn broeders en zusters, zijn vrienden.

Wij zetten ons in voor gastvrije verkondiging en toerusting om velen te helpen Jezus persoonlijk te ontmoeten. Dat begint steeds opnieuw bij onze eigen ontmoeting met Hem. Graag had ik elk van u bij de kerststal ontmoet en iets van uw geloof in het Kerstkind gehoord en met u gedeeld wat Hij voor mij betekent. Laten we daarover spreken met elkaar in het komende jaar.

Dierbare broeders en zusters, al zal het op anderhalve meter afstand in de kerk zijn met een kleinere groep, of thuis, verbonden met een liturgie via livestream, of met maar enkele gasten, laat Kerstmis 2021 meer dan ooit het feest van de nabijheid zijn, nabijheid in geloof en hoop. Weest verzekerd van mijn nabijheid bij u in gebed, wanneer ik in de kerstnacht bij het Kind kniel en Hem ter ere de eucharistie vier. 'Komt, laten wij aanbidden...'

Bij de kribbe zijn we nooit alleen. Graag wil ik juist in deze dagen de actie Charbel in herinnering roepen en aanbevelen. Wat in 2020 begon als een spontane actie in ons bisdom heet inmiddels Project Cbarbel en daarvoor wordt tot op de dag van vandaag geld ingezameld. Op 4 augustus 2020 vielen door een enorme explosie 170 doden, 6.000 gewonden en raakten 300.000 mensen dakloos. De klap kwam bovenop de al lang lopende economische en politieke crises van het land. Nog steeds is er behoefte aan onderdak, voedsel en medische zorg. De lokale parochie staat dagelijks in contact met getroffen en professionele hulpverleners en vrijwilligers. Omdat

er directe contacten liggen tussen het Bisdom Breda en pastoor Jad Chlouk van de Sint Joriskathedraal in Beiroet, zijn wij er zeker van dat giften rechtstreeks en ter plekke worden benut. Ook in Beiroet wordt het Kerstmis, ook in Beiroet is het covid-19 virus aanwezig, laat dan ook iets van onze naastenliefde zichtbaar worden in Beiroet! Giften kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL79 RABO 0101 0517 78 ten name van Bisdom Breda, onder vermelding van 'Project Charbel'.

Van harte wens ik u een zalig Kerstmis toe!

+ Mgr. Jan Liesen

bisschop van Breda

-----

De Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland kunt u lezen op de website van onze parochie: <https://www.eparochie.nl>.

### **Kerststallentocht Overslag en omgeving**



Tussen 17 december en 6 januari is er voor jong en oud een kerststallentocht in Wachtebeke, Overslag en Langelede, georganiseerd door de Sint Bavo-parochie. Er zijn drie tochten uitgezet van verschillende lengte, die te voet of per fiets kunnen worden gemaakt. Iedereen kan de tocht op eigen gelegenheid maken. Aanmelden is niet nodig. Er is ook een wedstrijd aan verbonden. Meer informatie vindt u op de website van onze parochie:

<https://www.e>

[parochie.nl](https://www.e)



---

## Royale steun voor Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen



In november en december zijn door heel Zeeuws-Vlaanderen levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. In de parochies Andreas en Sterre der Zee hebben de Caritassen er voor gezorgd dat er drie overvolle winkelwagens met pastasaus konden worden bezorgd. Het ging om honderden potten saus. Vanuit de Elisabeth-parochie werden twee volle winkelwagens met allerlei verschillende levensmiddelen aan de voedselbank geschonken en nog een bedrag van €100. Een prachtig resultaat, waar we als drie parochies trots op kunnen zijn. Fijn dat alle zeshonderd pakketten die de Voedselbank iedere week aflevert bij mensen in Zeeuws-Vlaanderen konden worden aangevuld met de talrijke giften van de parochianen.



Hartelijk dank daarvoor.  
Pastor Niek van Waterschoot



---

## Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling

De laatste nieuwsbrief van Kerk en Vluchteling met berichten over onder meer de opvang in Goes kunt u lezen op de website van onze parochie:

<https://www.eparochie.nl>

---

## Aanmelding Eerste Heilige Communie 2022

Ouders en verzorgers kunnen vanaf 3 december informatie en een aanmeldformulier downloaden op de website van de parochie:

<https://www.eparochie.nl> (formulieren). Aanmelden kan tot 1 januari 2022.

U kunt ook een aanmeldformulier aanvragen bij de teamassistente van de Elisabeth-parochie, mevrouw Bianca Ivens (zie Algemene informatie).

### Rooster vieringen 24 december 2021 tot en met 16 januari 2022

Datum		plaats	tijd	voorganger
Vrijdag 24 december	<i>Kerstavond</i> <b>alle vieringen vervallen</b>			
Zaterdag 25 december	Woord & Communie Woord & Communie Eucharistie <i>Kerstmis</i>	Philippine Zuiddorpe Terneuzen	9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur	pw N. van Waterschoot pw M. Dieleman pastoor W. Wiertz
Zondag 26 december	<b>Geen vieringen</b>			
Zondag 2 januari 2022	Eucharistie	Terneuzen	11.00 uur	pastoor W. Wiertz
Zondag 9 januari	Eucharistie	Terneuzen	11.00 uur	Kapelaan R. Rojas Romero
Zondag 16 januari	Eucharistie	Terneuzen	11.00 uur	pastoor W. Wiertz

**Alle vieringen onder voorbehoud**

### Algemene informatie - reserveren vieringen

Voor weekendvieringen in de RK Kerk te Terneuzen is reserveren noodzakelijk.

Voor weekendvieringen in de RK Kerken te Philippine en Zuiddorpe is reserveren alleen voor de Kerstviering noodzakelijk.

### **Parochiesecretariaat Elisabeth-parochie**

Teamassistente Elisabeth-parochie: mevrouw Bianca Ivens. U kunt haar bereiken maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur via telefoonnummer 0115 - 616006 of e-mail: [bureau@eparochie.nl](mailto:bureau@eparochie.nl)

### **Reserveren: hoe, waar en wanneer**

Wilt u in het weekend naar een viering in de **RK kerk van Terneuzen**, belt u dan naar de vrijwilligers van het parochiebureau.

Aanmelden is mogelijk van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 uur.

Telefoonnummer: 0115 612327

U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld.

Wilt u naar de Kerstviering in de **RK kerk van Philippine**, belt u dan naar de vrijwilligers van parochiekern Zuidwest.

Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 20 december.

Telefoonnummer: 0115 491780

U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld.

Wilt u naar de Kerstviering in de **RK kerk van Zuiddorpe**, belt u dan naar de vrijwilligers van parochiekern Zuidoost.

Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 20 december.

Telefoonnummer: 06 8283 4757

U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld.

### **Voor wie een lichtje wil ontsteken**

Terneuzen Mariakapel: open op weekdays van 10.00 -12.00 uur.

Sas van Gent Mariakapel: tijdens openingsuren Markt 4 (Cuyperskerk) geopend. Ingang via hoofdingang.

Westdorpe Mariakapel: open op de eerste zaterdag van de maand van

13.00 -17.00 uur en rond hoogtijdagen.

Philippine RK Kerk: tijdens lockdown open op zondag van 9.30 uur-10.30 uur.

## **Geloofsbeleving en informatie - televisie en internet**

Livestream Elisabeth-parochie: <https://kerkdienstgemist.nl>. Zoek 'Terneuzen' en vervolgens 'Emmaüskerk'.

Geloofsgesprek en Eucharistieviering op zondag: NPO 2 vanaf 9.45 uur.

<https://kro-ncrv.nl/pastoraat>

**Maandelijks: woorden van bemoediging door leden van het pastoraal team bij Omroep Hulst. Terugkijken? Zie**

<https://kerkbelangkoewacht.nl>

**Wekelijks gebedsmoment op facebook:**

<https://www.facebook.com/gezinspastoraat>

**Fijne website voor gezinnen met jonge kinderen:**

<https://www.geloventhuis.nl>

**We wensen u van harte goede moed.**

**Zalig Kerstfeest**

**en Gods genade en zegen**

**in het nieuwe jaar!**

**Pastoor Wiel Wiertz**

**Pastor Niek van Waterschoot**

**Pastor Marjan Dieleman-Fopma**



---

*Copyright © 2021 Elisabethparochie, All rights reserved.*  
You are receiving this email because you opted in via our website.

**Ons adres:**

Elisabethparochie  
Alberdingk Thijmstraat 2  
TERNEUZEN, Zeeland 4532 CZ  
Netherlands