

Vormingsaanbod Kerken West-Zeeuws-Vlaanderen 2022 – 2023

Hoe Bijbels is ons geloof ?

Christenen baseren hun geloof op de Bijbel. Het klinkt vanzelfsprekend, maar het is de vraag of dat wel het geval is. De Bijbel is namelijk een dik boek waarin van alles en nog wat te vinden is. Hoe kunnen al die geschriften “Woord van God” genoemd worden? Vervelend voor wie er meende onaantastbare waarheid te vinden. Kunnen we nog iets met de teksten en verhalen uit het eerste testament (het zogenaamde Oude Testament)? De christelijke traditie stelt zichzelf toch voor als de volheid van de goddelijke openbaring! Ook de geschriften van het Tweede Testament (het zogeheten Nieuwe Testament) vertonen heel wat variaties. Petrus en Paulus waren niet bepaald de beste vriendjes. Moeten we het dan hebben van de kerkelijke leer als betrouwbare gids door het leven. Ook daar lijkt sleet op te zitten. Het standpunt dat de Vlaamse bisschoppen hebben ingenomen inzake holebi-relaties is daar een voorbeeld van. Zo zijn er nog heel wat beelden, waarden en rituelen die met de Bijbel helemaal niets vandoen hebben, maar die soms meer impact hebben op ons leven dan de Bijbel. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door dominicaan Ignace D’hert.

woensdag 8 en 22 maart 2023

Tijd: 19.30 – 21.30 uur



Parochie centrum parochie heilige Andreas.

Sint Eligiusplein 17

4501 CS Oostburg.

Aanmelden via parochie centrum: 0117-453374

mail: andreas-wzvl@pknmail.nl of fransvangeyt@live.nl

Vormingsaanbod Kerken West-Zeeuws-Vlaanderen 2022 – 2023

Het oog wil ook wat – kijken naar schoonheid.

Religie is verbondenheid met de wereld buiten jezelf; wat je daarin aantreft en wat je hart raakt.

Ontroering opent het oog voor het andere en kan zich uiten in kunst, architectuur, landschappen.

We verkennen het pad van schoonheid; niet theoretisch, maar gewoon door te kijken naar kerkgebouwen en hun beschilderingen; middeleeuwse kerkelijke beelden; we verkennen berglandschappen; we bezien kunst.

Op zoek naar schoonheid in Nederland, Vlaanderen, de Elzas. Zwitserland. Kijken door de ogen van gelovigen, wandelaars en kunstenaars.

'Dat is mooi!' kun je uitroepen; schoonheid die je ervaart, en waarover je kunt discussiëren; want smaken verschillen.

Natuurlijk heeft U een eigen lijst van zaken die U ontroeren door hun schoonheid, en die ook ter sprake kunnen komen –

ik laat U mijn ontroeringen zien.

Schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw.

Twee bijeenkomsten op zoek naar bezieling om je eigen ziel beter te leren kennen!

Deze bijeenkomsten worden verzorgd door Frans van Geyt.

woensdag 19 en 26 april 2023

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Parochie centrum parochie heilige Andreas.
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg.

Aanmelden via parochie centrum: 0117-453374

mail: andreas-wzvl@pknmail.nl of fransvangeyt@live.nl

