



De afgelopen tijd is het stil geweest vanuit de werkgroep Samen één Heer. Ook bij ons gooide de coronacrisis roet in het eten. Met Pasen 2021 in aantocht vonden wij het echter tijd om weer eens iets te organiseren.

Uiteraard kunnen we momenteel nog geen groot evenement organiseren, al hopen we dat dit binnenkort weer mogelijk zal zijn. Voor deze 40-dagen tijd zetten we in op een andersoortige actie, zonder fysieke, maar des te meer geestelijke ontmoeting. Een kleinschalige activiteit die – zoals wij hopen - voor iemand die het deze tijd extra moeilijk heeft toch een groot gebaar kan opleveren. En ook niet onbelangrijk: iets wat ons als leden van de Axelse kerken samenbindt.

Wat is het idee?

Wij willen meerdere wenskaarten in Axel laten rondgaan, waarbij het de bedoeling is dat iedereen bij wie een kaart in de bus valt er een korte paasgroet, wens of spreuk aan toevoegt samen met zijn of haar naam. Mogelijk valt er ook één bij u in de bus.

U mag de kaart vervolgens weer doorgeven aan iemand anders. Dat kan persoonlijk, maar u kunt de kaart uiteraard ook bij iemand in de brievenbus gooien. Een postbode komt er dus niet aan te pas. De kaart arriveert in een soort pakketje, waarin ook witte linten zijn bijgevoegd. Als teken van verbondenheid kunt u één van de linten aan uw voordeur (bijvoorbeeld aan de deurknop) bevestigen. Deze witte linten symboliseren onze gezamenlijke weg naar Pasen.

Als de kaart die u ontvangt na uw schriftelijke bijdrage vol is, of wanneer de bijgevoegde linten op zijn, vragen wij u om de kaart af te geven op één van de volgende adressen.

**Retouradressen (allen in Axel):**

*Kanaalkade 21 OF*

*Attleelaan 4 OF*

*Oudeweg 12*

Wanneer afgeven lastig voor u is, kunt u ook een e-mailtje sturen naar [sameneenheer@zeelandnet.nl](mailto:sameneenheer@zeelandnet.nl). Dan komt iemand van de werkgroep de kaart bij u ophalen.

Graag ontvangen wij de kaarten uiterlijk op vrijdag 2 april retour op één van bovenstaande adressen. Ook wanneer de kaart nog niet vol is op die datum, verzoeken wij u deze dan toch af te geven. Wij zullen dan zorgen dat de kaarten met Pasen worden bezorgd bij iemand die een extra steuntje in de rug goed kan gebruiken.

Zo hopen wij met deze actie weer verbinding te maken. Wij willen iedereen alvast van harte bedanken voor zijn of haar deelname.

Hartelijke groeten van de werkgroep Samen één Heer