

Nieuwsbrief

26 juni 2020



Beste parochiaan,

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief. In deze brief vertellen we u over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de weekendvieringen. Voor actuele informatie kunt u altijd terecht op de website van onze parochie: www.eparochie.nl. We hopen dat u daar een vaste bezoeker wordt! We sturen u deze nieuwsbrief omdat uw mailadres bij ons bekend is. Stelt u geen prijs op toezending, meldt u zich dan alstublieft af: bureau@eparochie.nl.



Coronaproof vieren

In juni is gestart met één viering per parochie. In Aardenburg, Hulst en Terneuzen werd de kerk eind mei coronaproof gemaakt volgens de voorschriften van de Nederlandse bisdommen. Dat vroeg heel wat voorbereiding. Er werden materialen aangeschaft, zoals hoestschermen, desinfecterende gel en hostiepincetten. De zitplaatsen werden gemarkeerd, zodat iedereen anderhalve meter afstand zou kunnen houden. Dertig bezoekers mochten er komen. Zij moesten telefonisch reserveren.

Meer dan 30

Tot onze vreugde meldden zich iedere week heel wat meer dan dertig parochianen aan. Omdat er in Aardenburg en Hulst minder aanmeldingen waren, vonden we mensen bereid daar naar de kerk te gaan. Zonder gemor reden zij vele extra kilometers.

Van 30 naar 100?

Inmiddels zijn de regels in verband met het coronavirus versoepeld. In juli mogen er zoveel parochianen aan een viering deelnemen als het kerkgebouw toelaat. Dat wil zeggen dat in iedere kerk is geteld hoeveel zitplaatsen er mogelijk zijn op grond van de anderhalve meterregel. Al snel werd duidelijk dat er nergens ruimte is voor honderd personen. Maar het toegestane aantal komt al aardig in de richting van onze gebruikelijke bezoekersaantallen.

*Uw stem, Heer, hebben wij gehoord,
het wonder van uw heilig woord,
van Jezus die uw beeltenis
en die het hart der schriften is.*

*Zegen ons met verwondering
dat Hij het is, de vreemdeling,
die met ons door de eeuwen ging -
blijf bij ons met uw zegening.*

*Heilige Geest, ontsteek het vuur,
de liefde van het eerste uur,
maak uw genade in ons groot,
een vreugde sterker dan de dood.*

Tekst Jaap Zijlstra, naar Martin Luther LB 722

Reserveren aanbevolen!

Behalve dat de anderhalve meterregel moet worden gehandhaafd, blijft de parochie verplicht om alle deelnemers aan de vieringen te registreren.

In juli wordt in de Elisabeth-parochie weer gevierd in de drie kerken, volgens het weekendrooster.

We vragen u om **telefonisch** een plaats te reserveren.

Aan de telefoon wordt u gevraagd of u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus.



Emmaüskerk Terneuzen

Wanneer u aankomt in de kerk, wordt u ontvangen door een gastvrouw of -heer. Deze zal noteren dat u aanwezig bent en nogmaals vragen of u coronaklachten heeft. Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers op! Wie gereserveerd heeft kan vlot worden geholpen. Komt u alstublieft tijdig naar de kerk.

Reserveren: hoe, waar en wanneer

Wilt u in het weekend naar een viering in de **RK kerk van Terneuzen**, belt u dan naar de vrijwilligers van het parochiebureau.

Aanmelden is mogelijk van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 uur.

Telefoonnummer: 0115 612327

Aantal beschikbare plaatsen in de kerk: 70.

U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld.

Wilt u in het weekend naar een viering in de **RK kerk van Philippine**, belt u dan naar de vrijwilligers van parochiekern Zuidwest.

Aanmelden is mogelijk van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 uur.

Telefoonnummer: 06 2732 0096

Aantal beschikbare plaatsen in de kerk: 75.

U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld.

Wilt u in het weekend naar een viering in de **RK kerk van Zuiddorpe**, belt u dan naar de vrijwilligers van parochiekern Zuidoost.

Aanmelden is mogelijk van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 uur.

Telefoonnummer: 06 8283 4757

Aantal beschikbare plaatsen in de kerk: 60.

U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld.

Op de bonnefooi naar de kerk

Het is mogelijk naar de kerk te komen zonder telefonische melding vooraf. Mocht het toegestane aantal deelnemers echter zijn bereikt, dan mag men u niet toelaten. Is er nog plaats, dan wordt u ter plekke ingeschreven op de reserveringslijst en wordt u gevraagd of u coronaklachten heeft. U begrijpt dat ter plekke inschrijven meer tijd kost. De rij wachtenden groeit en de viering begint dan mogelijk niet op tijd. Daarom bevelen we u aan telefonisch te reserveren.

Graag tot gauw!

We zijn heel blij dat we weer samen kunnen vieren. We hebben ons best gedaan om alles zo goed mogelijk te regelen en we hopen van harte dat u komt. Maar de toekomst is nog steeds onzeker. Zonder tegenbericht vieren we ook in augustus en september volgens de in juli geldende regels. Als er iets verandert, laten we het u weten.

Hartelijke groet,

Pastoor Wiel Wiertz
Kapelaan Jochem van Velthoven
Pastor Niek van Waterschoot
Pastor Marjan Dieleman-Fopma

Voor wie een lichtje wil ontsteken

Terneuzen Mariakapel: open op weekdays van 10.00 -12.00 uur.

Sas van Gent Mariakapel: tijdens openingsuren Markt 4 (Cuyperskerk) geopend. Ingang via hoofdingang.

Westdorpe Mariakapel: open op de eerste zaterdag van de maand van 13.00 -17.00 uur en rond hoogtijdagen.

Neem de coronaregels in acht!

Geloofsbeleving en informatie - televisie en internet

Eucharistieviering op zondag: NPO 1

Woorden van bemoediging door leden van het pastoraal team:
dagelijks, ieder uur bij Omroep Hulst.

<https://www.bisdomvanbreda.nl>

<https://sanctuarystreaming.eu>

www.gezinengeloof.nl

<https://sintfranciscuscentrum.nl>

www.facebook.com/gezinspastoraat

<https://www.geloventhuis.nl>