

Elisabeth
parochie



REGIO BLAD

24e jaargang | Nr. 2 - April 2024



UITGAVE VAN DE ELISABETH-PAROCHIE MIDDEN-ZEEUWSCH-VLAANDEREN

BELANGRIJKE ADRESSEN

* Bureau van de Elisabeth-parochie
Alberdingk Thijmstraat 2,
4532 CZ Terneuzen
tel. 0115-616006
e-mail: bureau@eparochie.nl

* Website: www.eparochie.nl

* Parochiebureau Terneuzen,
tel. 0115-612327

Indien u in dringende gevallen een van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt u het volgende gsm-nummer bellen: 06-53.99.78.50

* Pastoor Wiel Wiertz
Bierkaaistraat 20, 4561 BC Hulst
tel: 06-42506424
e-mail: wwiertz@live.nl

* Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
tel: 06-38781876
e-mail: kapelaan22@gmail.com

* Pastor Marjan Dieleman-Fopma
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX Terneuzen
tel: 0115-694958
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

* Secretaris: Marleen Gernaert-Vermast
secretaris@eparochie.nl
tel: 0115+617673

* Teamassistente: Bianca Ivens
Werkzaam op het bureau
Elisabethparochie
Aanwezig ma: 8.30-15.00 uur,
di: 8.30-11.30 uur, wo: 8.30-15.00 uur,
do: 8.30-11.30 uur, vr: 8.30-15.00 uur
tel: 0115- 616006

* Bisdom Breda
Veemarktstraat 48, Postbus 90189,
4800 RN Breda
tel: 076-5223444
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

* Adressen van de Parochiekerncommissies
en van redactieleden van het Regioblad:
zie pagina's Parochiekernen.

TWEE WERELDEN

Onlangs verbleven mijn vrouw en ik een paar dagen in de Belgische Westhoek. Daarbij hebben we ook een bezoek gebracht aan het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke.

Het museum is zeker de moeite waard. De verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog worden er zo helder in beeld gebracht, dat je er stil van wordt. Aan het eind van de rondgang door het museum kwamen we op de benedenverdieping in een grote zaal. Daar was een moeder haar dochtertje

aan het fotograferen. Het dochttertje was gekleed in een prinsessenjurk. En ik vroeg aan het meisje: 'Ben jij de mooie prinses uit het kasteel?' Maar de moeder antwoordde vlug, dat de jurk bestemd was voor de eerste communie en dat de foto's moesten dienen om er kaartjes van te maken. Daar is dus de eerste communie echt nog iets bijzonders. Wellicht iets om eens diep over na te denken.

Rob Vermoet

BIJ DE VOORPAGINA

Tijdens hun vakantie gaan vele mensen vaak eens een kijkje nemen in één of meerdere kerken in het gebied waar zij verblijven. Maar je moet niet op vakantie zijn om eens een bezoekje te brengen aan een kerk in de regio. Daar is ook van alles te zien. Want ook op loop- of fietsafstand kun je een bezoek brengen aan prachtige gebedshuizen. Denk daarbij maar eens aan de H. Willibrordusbasiliek in Hulst of aan de basiliek Onze Lieve Vrouw Onbevleete Ontvangenis in Oostakker. Naast deze kerk is ook een Lourdesgrot te vinden. Vanuit Westdorpe wordt daar jaarlijks een bedevaart naar toe gehouden.

Ook dit jaar weer op zaterdag 11 of zondag 12 mei. Meer bijzonderheden staan elders in dit blad. In West Zeeuws Vlaanderen is de kerk in Aardenburg zeker de moeite waard. Aardenburg is vanaf de vroege middeleeuwen een bedevaartsplaats rond O.L. Vrouw van Aardenburg / Maria met de Inktpot. Na tussenkomst van Jezus en Maria ontsnapte een wolweversjongen aan de doodstraf. Elk jaar is er de woensdag na Pinksteren een grote bedevaartviering.

Ook niet veraf is de Sint Baafs Kathedraal in Gent. Daar kun je -tegen betaling weliswaar- ook het beroemde schilderwerk Het Lam



Gods van de gebroeders van Eyck bekijken. En natuurlijk zijn er nog veel andere mooie kerken en kapellen te vinden. Mooi om eens te bekijken, maar ook een ideale gelegenheid om eens even in alle rust te bezinnen of te bidden.

Foto voorpagina J. Kloek

Dit Regioblad is een uitgave van de Elisabeth-parochie Midden-Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt viermaal per jaar. De redactie heeft het recht artikelen wel of niet te plaatsen, in te korten of te corrigeren. Anonieme brieven of artikelen worden niet geplaatst.

Verbreiding

In ca. 1.500 gezinnen in bovengenoemde parochie.

Redactieleden

- * Jos oude Kempers (Axel)
- * Lilian van den Bosch-Dutrée (Terneuzen)
- * Rob Vermoet (eindredactie)

Tekeningen

Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto's

Diverse vrijwilligers

Algemeen redactie-adres

Redactie Regioblad
p/a Churchillaan 168,
4532 MG Terneuzen,
tel: 06-51851704
e-mail:
robvermoet@zeelandnet.nl

Grafische verzorging

De Ideeënfabriek van Pieters
Groede

Bezorging

Een zeer groot aantal vrijwilligers in de gehele Elisabeth-parochie

Berichten voor de website en het Regioblad:

robvermoet@zeelandnet.nl

COLOFON

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING

Startfeest

Op zaterdag 3 februari meldden de kinderen die zich in de drie Zeeuws-Vlaamse parochies hadden aangemeld voor hun Eerste Heilige Communie, samen met hun ouders, broers en zussen, in de Emmaüskerk in Terneuzen. Daar kregen zij een schatkaart, waarmee ze op zoek konden gaan naar een schat die verdeeld was geraakt over vier verschillende landen: het land van breken en delen, het land van lef, het land van zoeken en vinden en het land van vuur en enthousiasme. In ieder land werden ze opgewacht met verhalen en activiteiten en ontdekten bijzondere schatten die een leven met Jezus te bieden heeft. Natuurlijk was er onderweg ook een herberg waar goed voor de gasten werd gezorgd. Aan het einde van de dag kregen de communicanten hun Doeboek, het werkschrift waarmee ze thuis met behulp van de digitale lessen nog meer schatten kunnen ontdekken.

Musicaldag

Bij de Eerste Communievoorbereiding die in de laatste jaren is ontwikkeld, hoort ook een musicaldag in het Lodewijkcollege (zie foto). Op zaterdag 16 maart stonden de communicanten daar al vroeg voor de deur. Onder leiding van KOEMI

studeerden ze samen de musical Spector in. KOEMI (voorheen bekend als Kisi) is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. Ze willen God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen, en elke dag met Jezus leven. KOEMI is een katholieke beweging met een oecumenische opdracht, waar we nu voor het derde jaar met heel veel plezier mee hebben samengewerkt. 's Middags om 16.00 uur kwamen ouders en belangstellenden om naar de uitvoering van de musical te kijken. Ook zij kregen de hoopvolle boodschap mee dat iedereen meetelt in de ogen van God. Het was een mooie dag!

Al deze dingen zouden we niet kunnen doen zonder de steun van de vrijwilligers van Feest in de Kerk, die zowel op 3 februari als op 16 maart een hele zaterdag in touw waren, maar waar we ook tussendoor en bij de aanstaande Eerste Communievieringen in Zeeuws-Vlaanderen altijd een beroep op mogen doen. DANK!!!

Katrien Van de Wiele,
Marjan Dieleman,
Feest in de Kerk



Mag ik buiten spelen?

*Mijn hoofd zit vol gedachten,
Vol geluiden, geuren, kleuren,
ik kan niet langer wachten,
ik wil naar buiten door die deuren.*

*Ik wil vliegen, springen, spelen,
fantaseren en bewegen.
Al mijn ideeën delen,
en rennen in de regen.*

*Ik wil de aarde bestuderen,
met onbedekte handen.
En in plaats van woordjes leren
wil ik reizen door alle landen*

*Maar juf wil dat ik stil zit,
met mijn handen op mijn schoot.
Ik kan het niet en val...
ik schaam me en word rood*

*Mijn juf, ze schrikt er van.
Ze troost me en ze zegt:
"Kom, we gaan naar buiten,
want van buiten spelen leer je echt"*

*Ze pakt mijn hand en wenkt,
de hele klas mag mee,
we gaan vanmiddag spelen,
op blote voeten bij de zee.*

Carola de Koning

PINKSTEREN: OPEN JE OGEN, OREN, MOND EN HART VOOR GOD, MENS EN NATUUR

Pinksteren is het feest van de Geest die ons leert dat we door ons te openen, door te luisteren, door respect te tonen, elkaar kunnen begrijpen, elkaar kunnen accepteren en zo vrede met ons zelf, vrede met de ander en dus ook vrede met God werkelijkheid kunnen laten worden.

In onze huidige wereld, b.v. onze verdeelde Colombiaanse samenleving en soms ook onze verdeelde kerk, zijn we vaak niet in staat om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen en zo samen naar vrede te zoeken. Dit is het drama waarin we vandaag de dag leven. We spreken dezelfde taal maar we begrijpen elkaar niet en erger nog, in veel gevallen willen we elkaar niet begrijpen. In plaats daarvan willen we onze manier van denken, onze criteria opleggen. Dit is het grote verschil met wat er met Pinksteren gebeurde: zelfs zij die verschillende talen spraken, begrepen elkaar.

Het feest van Pinksteren is een grote uitnodiging om ons te laten bewegen door de Geest van Jezus. Om onze vooroordelen en ons eigenbelang opzij te zetten. Om dezelfde taal te spreken, de taal van Jezus, de taal van liefde, gerechtigheid, barmhartigheid, begrip, mededogen, solidariteit, verzoening, vergeving, maar ook van respect voor het leven, respect voor anderen, voor de natuur, alles gericht op het zoeken naar Gods droom: een menswaardig, Godsgeliefd, en liefdevol leven voor iedereen en voor de natuur, waar we deel van uit maken.

Paus Franciscus herinnert ons eraan dat: "De Heilige Geest ons aanspoort om de deuren te openen, om uit te gaan, om de goedheid van het Evangelie te verkondigen en ervan te getuigen, en daarom wordt het Evangelie genoemd: 'evangelie', wat het goede nieuws



betekent. Dit is onze missie sinds de viering van Pinksteren: het goede nieuws verkondigen en anticiperen, niet alleen met woorden, maar vooral met daden".

Wij proberen dat hier in Barranquilla, Colombia te doen, de blijde boodschap gestalte geven op een heel concrete manier door samen aan een gezonde, mens- en Godswaardige maatschappij te bouwen, waar plaats is voor ieder.

Ik hoop en wens dat ook onze gelovige gemeenschappen in Nederland, bewogen door de heilige Geest hart en deuren openen om de blijde boodschap van Jezus, de vleesgeworden barmhartigheid van God met woord en daad te verkondigen: zalig Pinksterfeest.

Cyriel Swinne
Barranquilla - Colombia

PARKDIENST 2024 MET SAMENWERKINGSORKEST H.S.W.Z.

Op zondag 30 juni om 11.00 uur houden we in het park achter gemeenschapshuis 't Meulengat te Sluiskil de dertiende parkdienst.

In deze regionale eucharistieviering gaan pastoor Wiel Wiertz en Marjan Dieleman samen voor. In Philippine, Terneuzen en Zuidoostdorpe zijn er die zondag geen vieringen. De vaste ingrediënten van de parkdienst zijn:

- een eucharistieviering voor jong en oud, met een beetje geluk in de open lucht
- muziek van Samenwerkingsorkest H.S.W.Z. (Hoek, Sluiskil, Westdorpe, Zaamslag), onder leiding van Jenny Clauws
- een gezellige picknick na de viering.

Thema: Wat goed dat je er bent!

Met dit thema gingen de kinderen bij de kindernevendienst in de tijd voor Pasen aan de slag. De kinderen ontdekten in de verhalen wat het betekent om er niet alleen voor te staan. Jezus laat zien hoe belangrijk het is dat mensen er voor elkaar zijn, en dat ze in hun onderlinge zorg en vriendschap ook God kunnen betrekken, Die meeleeft en er voor hen wil zijn. Of je nu samen geniet,

of elkaar helpt in angst en verdriet: wat goed dat je/Je er bent!

Met deze woorden gingen we op 11 maart naar het Samenwerkingsorkest en maakten kennis met dirigente Jenny Clauws. Onder haar leiding maken de muziekverenigingen van Hoek, Sluiskil, Westdorpe en Zaamslag al werk van 'Wat goed dat je er bent!' Ze spelen en repeteren nu al enige tijd samen. Kinderen van basisschool 't Mozaïek van Sluiskil maakten vorig jaar prachtige tekeningen bij het thema 'Vrede'. Ook dit jaar hopen we dat ze het park weer willen helpen versieren. Jong en oud: we hebben elkaar nodig!

Praktische informatie

De parkdienst begint om 11.00 uur in het park achter 't Meulengat te Sluiskil (adres: St. Elisabethlaan 49). Het Samenwerkingsorkest speelt zich warm vanaf 10.45 uur. Djiron Gelderland zorgt voor de geluidsversterking. Na de eucharistieviering is er in het park een picknick. Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd. Graag zelf zorgen voor een lunchpakket! Bij 't Meulengat is een ruime



parkeerplaats. In 't Meulengat zijn toiletten. Voor zitplaatsen in het park wordt gezorgd. We proberen optimaal gebruik te maken van de schaduw van de bomen, maar zet gerust een zonnebril of zonnehoed op!

En als het regent?

Bij regen gaat de parkdienst door in 't Meulengat. Neem ook dan uw picknick mee!

Iedereen, jong en oud en waar ook vandaan: hartelijk welkom bij de parkdienst!

Namens werkgroep Kindernevendienst Zuidwest, Marjan Dieleman-Fopma

THADDY DE DECKERE PASTOOR

In het verleden zijn er in het Regioblad regelmatig verslagen geplaatst van de Axelse priester Thaddy de Deckere over zijn omzwervingen over de wereld. Thaddy is van af heden weer dicht bij huis te vinden. Waarom? Dat leest u hieronder.

Terugblik op Zondag 11 februari 2024

Met vreugde kijk ik terug op de viering van zondag 11 februari j.l. in de H. Magdalena kerk te Goes, waarin ik door Mgr. Liesen werd geïnstalleerd als pastoor van de beide parochies Boven de Schelde. Voorafgaand daaraan had de bisschop mijn Eed van Trouw afgenomen. Dit gebeurde in een bovenkamer in het zgn 'pac' naast de H. Magdalena kerk. Daar was een klein gezelschap bij aanwezig met o.a. de beide vice-voorzitters van de parochies, dhr Ruud Louwes en dhr. Peter de Sonnaville, alsook twee van de doopleerlingen die tijdens de aanstaande Paaswake de initiatie sacramenten zullen ontvangen van Doop, Vormsel en Eucharistie, Geerten Kok, Teamleider van het pastoraal team, alsook enkele parochianen uit Schouwen-Duiveland, en tenslotte ook mijn zus, Sonja. De plechtige trouwbelofte hield in het reciteren van de geloofsbelijdenis alsook de belofte trouw te zullen zijn aan al hetgeen de katholieke kerk leert m.b.t. het katholieke geloof. Het was een mooie en plechtige opstap voor de installatie viering die daarop volgde.

Het was fijn dat er veel mensen uit beide parochies en daarbuiten aanwezig waren, gasten van diverse kerkelijke genootschappen, alsook mijn familie en mensen met verschillende culturele achtergronden. Ik vind het altijd mooi om de diversiteit te zien die onze Kerk eigen is. Het is bijzonder te noemen dat bisschop Liesen in eigen persoon de installatie verrichtte. Hij leek alleszins in zijn element. Aan het begin van de viering, staande bij de wijd open deuren van de kerk

mocht ik van hem de sleutels van de kerk in ontvangst nemen. Ik ontving daarbij de opdracht van de bisschop om de deur van de kerk te openen "voor de mensen die samen Gods barmhartigheid willen afsmecken en de heilige Sacramenten ontvangen". In zijn homilie legde de bisschop er speciale nadruk op dat Jezus soms iets 'met klem' zegt. Je moet ook in de geloofsgemeenschap soms iets zeggen met klem zoals Jezus dat deed aan zijn leerlingen. De bisschop sprak eveneens over de twee-voudige wijze waarop wij vandaag de dag als parochie missionair kunnen zijn: dit vergt een beweging naar binnen, naar ons eigen hart, alsook een beweging naar buiten, naar de samenleving toe.

Aansluitend op de homilie vond de overdracht plaats van twee tekenen van het pastoorschap en een symbool: - het Evangelie boek: de Verkondiging van het Evangelie is de eerste taak van elke priester, - de kelk en pateen: die wijzen op de Eucharistie viering als de manier bij uitstek waarop de Kerk haar identiteit vindt en verdiept. De wekelijkse viering van de Eucharistie is "bron en hoogtepunt van een missionaire geloofsgemeenschap", het kloppende hart van de Kerk. Aansluitend werd mij een groot rood hart overhandigd. Dit benadrukte dat bij al ons christelijk denken en handelen de liefde zoals Christus die ons heeft geleerd centraal moet staan, in al onze betrekkingen met elkaar en met anderen.

De muzikale ondersteuning door koor en orgel voegde veel toe aan wat door velen een heel mooie viering werd genoemd. En hoewel die aanzienlijk langer duurde dan wij katholieken gewend zijn, voelde het niet aan als te lang. In zijn woordje aan het eind van de viering wenste pater Ben Engelbertink MHM, de overste van de Mill Hill Missionarissen in Nederland mij alle

goeds toe. Hij relativeerde de grootte van de parochie. In het verleden, en in veel landen nog steeds, zijn parochies aanzienlijk groter dan de onze. Dat neemt m.i. niet weg dat de pastorale uitdaging voor ons kleine pastorale team groot is. Aan het eind van de viering sprak de bisschop dan ook een bede om Gods zegen uit over de nieuwe pastoor samen met pastoraal team.

Onmiddellijk na de viering was er gelegenheid om de bisschop te groeten en de nieuwe pastoor te feliciteren. Veel mensen in een lange rij maakte van die gelegenheid gebruik en ik mocht daarbij vele handen schudden, en talloze kaarten en cadeaus in ontvangst nemen. Wat mij bijzonder goed deed was, dat de collecte voor 'Grihini Girls' Project in Assam, India, het prachtige bedrag van ruim €1.100.—had opgebracht. Het missionaire aspect 'naar buiten toe' dat bisschop Liesen had genoemd kreeg op deze manier ook concreet vorm. Het was m.i. een heugelijke dag voor onze beide parochies, die ons een hart onder de riem steekt.

Nogmaals mijn hartelijke dank voor alle felicitaties, kaarten en cadeaux die ik op die dag en op de dagen erop volgend in ontvangst mocht nemen, en grote dank aan een ieder die op een of andere manier heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze installatie viering. De uitdaging die voor ons ligt is ongetwijfeld groot, maar ik geloof vast: Samen, gedragen door ons geloof in Gods Geest, kunnen we nieuw elan geven aan onze parochies, aan de verschillende geloofsgemeenschappen en niet te vergeten aan ons eigen geloof, er zijn al duidelijke tekenen van hoop. Graag beveel ik mij aan voor uw gebed.

Uw pastoor,
Thaddy de Deckere

HET REGIOBLAD BLIJVEN ONTVANGEN KAN GEWOON

Net als in 2022 blijven de mensen die parochiebijdrage hebben betaald het Regioblad in 2023 normaal ontvangen. Voor mensen die in 2022 hun parochiebijdrage hebben betaald verandert er dus niets. Zij blijven het Regioblad gewoon ontvangen. Ook voor mensen die in 2021 voor twee jaar (2021+2022) hebben betaald blijft alles bij het oude. Betalingen voor het verrichten

van kerkelijke diensten, zoals huwelijk of uitvaart zijn geen parochiebijdragen en worden in dit geval niet als parochiebijdrage beschouwd.

Als u geen parochiebijdrage wenst te betalen, maar toch het Regioblad wil blijven ontvangen dan is dit zeker mogelijk. U stort €20,- op rekening NL79 RABO 0118 1651 00 t.n.v. Elisabethparochie o.v.v. Regioblad

en u ontvangt dan in 2023 viermaal het Regioblad. Deze regeling is ingevoerd gezien de noodzakelijke bezuinigingen op de uitgave van het Regioblad en het feit dat het steeds moeilijker is om mensen te vinden die het blad willen bezorgen. Wel zullen er tijdens voorbereidingsbijeenkomsten voor huwelijk, doop enz. presentemplaren van het Regioblad worden uitgereikt.



Toelichtingen bij caritascollectes 2024

5 mei 2024. Nederlandse Missionarissen.

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. In een jaarlijkse campagne in de Pinkstermaand brengen zij het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en andere belangstellenden. Uw steun is onmisbaar. Caritas ondersteunt dit initiatief van harte.

2 juni 2024. Bisdom diaconie.

Elke parochie in ons bisdom heeft een Caritas en op het kantoor in Breda werken mensen die alle caritasbesturen ondersteunen. Ook is er vanuit het verleden een reserve opgebouwd om ook bepaalde projecten te ondersteunen. Het afhandelen van deze aanvragen behoort ook tot hun taak. Deze collecte wil het nuttige werk op het kantoor financieel ondersteunen.

16 juni. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.

In 97% van alle gemeenten in ons land is er tegenwoordig een Voedselbank. Ja, het is de werkelijkheid in ons relatief rijke land. Maar het komt door de ongelijke verdeling van de middelen over de gezinnen. Er is onvoldoende vangnet vanuit de overheden en daarom zijn er jaren geleden Voedselbanken ontstaan, de eerste in Rotterdam-Zuid. Sjaak en Clara Sies deelden in de buurt tomaten uit, die anders doorgedraaid zouden worden en zo is het begonnen. Thans zijn er 172 Voedselbanken en werken er 13.000 vrijwilligers. De Voedselbanken zijn afhankelijk van wat er vanuit uit de 10 distributiecentra gebracht wordt en wat ze krijgen bij het ophalen bij supermarkten en dergelijke. Verder zijn zij afhankelijk van particulieren die hun kerstpakket aanbieden of die een volkstuintje met verse groente hebben. Daarnaast zijn er

vele diaconieën en Caritasinstellingen van kerken uit de regio die steunen. Ook veel bedrijven dragen de Voedselbank een warm hart toe. De 3 gemeenten dragen ook een klein beetje bij. Maar Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen maakt natuurlijk ook kosten om hun goede werk te kunnen uitvoeren. Denk aan de huur van het pand, aan al het transport met eigen vervoer en met name ook ingehuurde vrachtwagens, stroom voor de vries- en koelcellen, verpakkingsmateriaal en dergelijke. Caritas nodigt u vandaag uit om het werk van de Voedselbank te steunen in het belang van deze gezinnen, zodat geen enkel kind met honger naar school hoeft te gaan. Hartelijk dank namens Caritas.

7 juli 2024. Rouwzorg Kanaalzone.

Rouw en verlies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gaat dan om verlies van iemand die betekenisvol is. Iedereen ervaart rouw anders. Natuurlijk zijn er ook gemeenschappelijke kenmerken, die men bij lotgenotencontact of bij groepsrouw kan herkennen of ervaren. Ook de lengte van een rouwproces laat zich niet voorspellen. De vrijwilligers van Rouwzorg Kanaalzone zijn getraind om elke vorm van rouw te herkennen, goed te luisteren en de rouwende de begeleiding te geven die bij hem of haar past. Dit kan in de vorm van individuele begeleiding en in groepsbijeenkomsten. Voor dit belangrijke werk van Rouwzorg Kanaalzone vraagt caritas vandaag uw financiële ondersteuning. Hartelijk dank voor uw gift.

4 augustus 2024. Cordaid Mensen in nood.

Mensen in Nood, onderdeel van Cordaid, zet zich al jaren in voor de meest kwetsbare mensen, overal ter wereld. In 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog, begonnen ze dicht bij huis: ze brachten Belgische weeskinderen uit kampen onder bij Nederlandse gezinnen. Tegenwoordig werken ze in landen als Afghanistan, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Ethiopië. Daar bereiden ze de bewoners voor op rampen zoals droogtes, overstromingen en conflicten. Jarenlange ervaring in het verlenen van noodhulp heeft geleerd dat goed voorbereid zijn op een ramp, de impact van een volgende ramp verkleint. Mensen in Nood maakt deel uit van Caritas Internationalis.

Dit noodhulpnetwerk heeft bijna 1000 partnerorganisaties in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Deze organisaties werken ook in de meest afgelegen gebieden. We hopen op een gulle gift voor deze belangrijke organisatie.

4 augustus 2024. MIVA.

In 1935 werd de Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie, afgekort MIVA, opgericht. In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Zij helpt mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan MIVA de pioniers voorzien van het juiste vervoers- of communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden. Caritas hoopt dat u deze maand dit mooie initiatief van harte wilt steunen.

1 september 2024. Hospice Zeeuws-Vlaanderen.

De collectes, verdeeld over het jaar, bevatten goede doelen ver weg en dichtbij. Deze zondag gaat het over het Hospice Zeeuws-Vlaanderen. Het hospice ondersteunt mensen in de laatste fase van hun leven. Een betrokken team van zorgprofessionals en vrijwilligers begeleidt het stervensproces in een bijna-thuis-huis. In het hospice proberen ze de huiselijke omgeving zo dicht mogelijk te benaderen. Samen met de gasten zorgen ze ervoor, dat hun kamer voelt als thuis. Schilderijen, foto's en bloemen helpen daarbij. Bezoek is de hele dag door welkom. Om deze gastvrije sfeer en nabije zorg te bekostigen zijn financiële middelen nodig. Het hospice kan rekenen op veel positieve ervaringen en hun goede werk moet blijven doorgaan. Caritas hoopt dat u dit belangrijke werk in onze regio erkent en het wil steunen.

WIE IS EMBREGT?

INTERVIEW MET DE NIEUWE PASTORAAL WERKENDE IN ZEEUWS-VLAANDEREN OP 25 MAART 2024

Embregt Wever is met zijn 62 jaren niet meer piep, maar ook nog niet stok. Zo leerden wij van de redactie tijdens een gezellig gesprek Embregt kennen. Hij heeft zin in deze nieuwe baan waar hij nu nog een jaar of 6 mee aan de slag kan. Hij heeft een heel diverse loopbaan achter de rug. Embregt begon als accountant maar voelde zijn leven lang al een kriebel, die kriebel bleek een roeping voor het pastorale werk. Omdat hij na de middelbare school twijfelde, koos hij voor een beroepsopleiding waar hij met de cijfers in de weer ging. Daarnaast stond de kerk in de jaren 70 van de vorige eeuw ook nog compleet op zijn kop. Dus cijferde hij en maakte jaarverslagen van verschillende soorten ondernemingen en stichtingen. Hij voelde dat bij al die cijfers mensen en organisaties hoorden. Bij die mensen had Embregt een hogere prioriteit. Hierdoor kwamen de kriebels die bij de roeping hoorden, weer opzetten. Maar wat moet je met roeping en spiritualiteit? Embregt zocht een pater Jezüet op, waar hij veel vertrouwen in had. Met hem besprak hij zijn gevoelens voor spiritualiteit, contemplatie en levensvragen. De Jezüet kon goed luisteren, had aandacht en begrip, maar liet Embregt zelf de conclusie trekken van wat hij met zijn gevoelens aan moest; moest hij in het klooster intreden? Embregt had een heel goed gevoel bij Benedictus en de benedictijner abdijen. Uiteindelijk koos Embregt voor studie tot pastoraal werkende naast zijn werk als

accountant. Hier werd duidelijk wat zijn lot en bestemming zou zijn, maar het werk als accountant nam hem teveel in beslag. Gelukkig deed de situatie zich voor om de studie te combineren met het opleiden van studenten accountancy. Dit was een goede combinatie, die ook de mogelijkheid bood om stages te lopen in verschillende parochies. Veel indruk heeft het straat pastoraat in Den Bosch achter gelaten. Hiermee is Embregt zo'n 6 jaar bezig geweest. Daarvoor waren ook de werkzaamheden in het druggebruikers pastoraat, te Amsterdam, werkzaamheden die zorgden voor eye-openers op het gebied van pastoraat.

Werken in God's wijngaard vraagt tegenwoordig een hele andere wijze van werken dan vroeger. De hectiek en alle veranderingen in de wereld dichtbij en veraf, zorgden er voor dat veel mensen de weg kwijt zijn geraakt. De kerk heeft niet geleverd wat men verwachtte. De rol van pastoraal werkende en die van de pastoor in het bijzonder, is enorm gewijzigd. Je moet meer de dialoog opzoeken. De synodale en missionaire kerk vraagt een organische kerk zoals Paulus bedoeld heeft. Vele jaren is er te weinig nagedacht over catechese in relatie met de volwassen mens en geloven. De vragen van vroeger uit de catechismus waarop ieder exact het antwoord kon reproduceren, deden er niet meer toe. Belangrijk is nu wat er bedoeld wordt met de catechetische vragen. Wat

betekent het voor mij als mens, hoe ga ik met de schepping en met mijn naaste om? Hoe ervaar je de relevantie van het geloof? Wat betekent voor ons het engagement van deze tijd voor de menslievendheid van Christus?



Niet verwonderlijk is dat Embregt zich erg aangesproken voelt door de benedictijner spiritualiteit. Kracht haalt hij uit de psalmen, uit mensen die zich inzetten voor de ander. Illustratief noemt hij in dezen het verhaal van Lourdes en Bernadette de Soubirous. Belangrijk is om aan mensen die nu aan de rand van maatschappij leven hun menswaardigheid terug te geven.

Embregt is lid van het pastorale team van Zeeuws-Vlaanderen en heeft daarbij vooral taken in de Andreasparochie. Hij woont nog zolang in een zomerhuisje in Waterlandkerkje en hoopt binnenkort een woning te vinden in Aardenburg. Embregt is vrijgezel en wil zich volledig inzetten voor zijn roeping.

Wij van de redactie vonden het een heel prettig gesprek waarin Embregt zich toonde als een kwetsbare mens die net als wij soms fouten maakt en mooie zaken wil bereiken in zijn leven.

PINKSTEREN. WAT VIJFEN WE EIGENLIJK OP DEZE FEESTDAG?

Sommige mensen denken dan meteen aan Pinkpop, de meubelboulevard of een vakantie. Oorspronkelijk vieren we met het hoogfeest van Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest over ons allen. De heilige Geest wordt beschouwd als de geest van God en samen met de Vader en de Zoon vormt Hij de heilige Drie-eenheid. De Geest is neergedaald op de apostelen, de leerlingen van Christus. Zij kregen hierdoor de kracht en de zending om het geloof verder te verspreiden. De Schrift geeft aan dat de apostelen bij elkaar zaten in een huiskamer. Treurend over de dood van Jezus en sprekend over de voortzetting van hun beweging en er was een gerucht van Zijn verrijzenis op de derde dag. De deur zou toen spontaan zijn opengevlogen. Er was geen zuchtje wind tot plots de leerlingen van Jezus vlammen, vurige tongen genoemd, boven hun hoofd ontvingen. Dit was het teken dat God hen de Heilige Geest had gezonden. Zo werd de eerste gemeenschap van Jezus gesticht. Bovendien konden de apostelen opeens vloeiend in allerlei vreemde talen spreken.

Iedereen begreep en verstond elkaar. Dit was natuurlijk super handig bij het verspreiden van Gods woord. Hier ontstond de eerste missionaire parochie.

Pinksteren is onderdeel van de paascyclus. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus was gekruisigd en na drie dagen, op Pasen, is Hij opgestaan uit de dood. Veertig dagen na Pasen vieren we Hemelvaart en gedenken we dat Jezus op een wolk gezeten, opgestegen is ten hemel nadat Hij zijn apostelen beloofd had dat hij de Heilige Geest over hen zou uitstorten. Dit gebeurde tien dagen na Hemelvaart, dus op de vijftigste dag na Pasen. De naam Pinksteren, afgeleid dan ook afgeleid van het Griekse woord Πεντηκοστή, pentèkostè, dat 50 betekent. Het Pinksterfeest stamt uit de Bijbel (O.T.) en de godsdienst van het Jodendom. In het Heilige Land, Palestina, was het een oogstfeest. Daar wordt het ook Wekenfeest genoemd, omdat het zeven weken na het feest van de 1e oogst gevierd werd (de eerste Paasdag in de christenheid).

Pinksteren vieren wij op twee dagen. Dit is in de middeleeuwen door de kerk besloten. De gedachte hierachter was dat de gelovigen dan meerdere kerkdiensten konden bijwonen. Dit in navolging van de andere hoogtijdagen Pasen en Kerstmis. Vaak werd deze tweede pinksterdag vooral gebruikt voor het bezoeken van markten, evenementen, kermessen of om bij familie en vrienden op visite te gaan. In de middeleeuwen werd Pinksteren groots gevierd. Onder andere liet men in de kerken duiven los en blies men op klaroenen of trompetten. Pinksteren wordt tegenwoordig veel minder uitgebreid gevierd. Het tweede aspect van bezoeken aan evenementen en familie is meer centraal komen te staan. In de meeste kerken zijn geen vieringen meer op tweede pinksterdag. Verder zijn er ook allerlei niet-kerkelijke evenementen, zoals pinkpop, kermis en op Walcheren ringrijden. Vaak worden de festivalbezoekers vergezeld door een lekker zonnnetje. Want de Heilige Geest brengt meestal mooi weer met zich mee. J. oude Kempers

Vieringschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

DATUM	TERNEUZEN (en verzorgingshuizen)	ZUIDDORPE
Zondag 28 april	R. Rojas Romero, H. Mis voor de kinderen	Werkgroep
Dinsdag 30 april 8.30 uur	R. Rojas Romero	
Vrijdag 3 mei, Aanbidding en Biecht 20.30 uur	R. Rojas Romero	
Zaterdag 4 mei, 19.00 uur, Internationale viering, Dodenherdenking	R. Rojas Romero	
Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag	M. Dieleman	M. Dieleman
Zondag 5 mei Ter Schorre	R. Dekker 10.30 u	
Dinsdag 7 mei 8.30 uur	R. Rojas Romero	
Donderdag 9 mei, Hemelvaart, 11.00 uur	W. Wiertz	
Donderdag 9 mei, Verlaet 18.30 uur	M. Dieleman	
Vrijdag 10 mei, Redoute 18.30 uur	M. Dieleman	
Zondag 12 mei	R. Rojas Romero	M. Dieleman 11.00 u
Zondag 12 mei Oostakker		
Dinsdag 14 mei 8.30 uur	R. Rojas Romero	
Zondag 19 mei Pinksteren	W. Wiertz	R. Rojas Romero
Zondag 19 mei Ter Schorre	R. Dekker 10.30 u	
Dinsdag 21 mei 8.30 uur	R. Rojas Romero	
Dinsdag 21 mei Vurssche, 10.30 uur	W. Wiertz	
Donderdag 23 mei Verlaet 18.30 uur	M. Dieleman	
Vrijdag 24 mei Redoute 18.30 uur	M. Dieleman	
Vrijdag 24 mei Vormselviering 19.00 uur	R. Grossert, Vormheer	
Zondag 26 mei	R. Rojas Romero, H. Mis voor de kinderen	Werkgroep
Zondag 26 mei Eerste H. Communie 14.00 uur	W. Wiertz, M. Dieleman	
Dinsdag 28 mei 8.30 uur	R. Rojas Romero	
Zaterdag 1 juni, 19.00 uur, Internationale viering	R. Rojas Romero	
Zondag 2 juni	M. Dieleman	M. Dieleman
Zondag 2 juni Ter Schorre	R. Dekker 10.30 u, Eucharistie S. Steyaert	
Dinsdag 4 juni 8.30 uur	R. Rojas Romero	
Donderdag 6 juni, Verlaet 18.30 uur	M. Dieleman	
Vrijdag 7 juni, Redoute 18.30 uur	M. Dieleman	
Vrijdag 7 juni, Aanbidding en Biecht 20.30 uur	R. Rojas Romero	
Zondag 9 juni	R. Rojas Romero	M. Dieleman 11.00 u
Dinsdag 11 juni 8.30 uur	R. Rojas Romero	
Zondag 16 juni	K. Vd Wiele	R. Rojas Romero
Zondag 16 juni Ter Schorre	R. Dekker 10.30 u	
Dinsdag 18 juni 8.30 uur	R. Rojas Romero	
Donderdag 20 juni, Verlaet 18.30 uur	K. Vd Wiele	
Vrijdag 21 juni, Redoute 18.30 uur	K. Vd Wiele	
Zondag 23 juni	R. Rojas Romero	M. Dieleman 11.00 u
Dinsdag 25 juni 8.30 uur	R. Rojas Romero	
Dinsdag 25 juni Vurssche, 10.30 uur	W. Wiertz	
Zondag 30 juni, Parkdienst Sluiskil, 11.00 uur	regionaal, W. Wiertz, M. Dieleman	regionaal
Zondag 30 juni Ter Schorre	R. Dekker 10.30 u	

*Bij het ter perse gaan van dit nummer van het Regioblad was het schema voor de rest van het jaar nog niet klaar.
Als u wilt weten welke pastor een bepaalde viering verzorgt, kunt u vanaf juni het beste even op de website kijken.*

REDACTIE REGIOBLAD HEEFT VERSTERKING NODIG

Door het overlijden van onze mederedacteur Frank de Prenter is de redactie van het Regioblad nu wel heel erg klein geworden. We zijn nu nog met drie personen. En dat is eigenlijk veel te weinig om het Regioblad op een goede wijze te kunnen maken. Daarom zijn wij op zoek naar enkele mensen die de redactie willen komen versterken. Er wordt ca acht keer per jaar vergaderd en natuurlijk moet je soms ook nog wat redactionele teksten produceren.

Wil je meedoen of eerst even wat informatie opvragen, bel of mail naar Rob.
Tel 06-51851704 robvermoet@zeelandnet.nl



VOOR WIE EEN LICHTJE WIL ONTSTEKEN

Terneuzen Mariakapel:
open op weekdays van 10.00 -12.00 uur.

Terneuzen Vredeskapel Willibrordustoren
Korte Kerkstraat: in de regel dagelijks geopend van 09.30 tot 15.30 uur. De expositie over de geschiedenis van de rooms-katholieke enclave is te bezoeken op afspraak.

Sas van Gent Mariakapel: tijdens openingsuren Markt 4 (Cuyperskerk) geopend. Ingang via hoofdingang.

Westdorpe Mariakapel: open op de eerste zaterdag van de maand van 13.00 -17.00 uur en rond hoogtijdagen.



ZEEUWSE VAKANTIEOUDERS GEZOCHT

Stichting Europa Kinderhulp laat al ruim 60 jaar kansarme, kwetsbare kinderen genieten van een vakantie. De kinderen worden in de zomervakantie ondergebracht bij Nederlandse vakantiegezinnen. Bij deze gezinnen kunnen ze 2 weken lang weer even onbezorgd kind zijn. De kinderen groeien onder moeilijke omstandigheden op. Begrip, geduld, warmte en aandacht voor het kind zijn dan ook heel belangrijk. Samen eten, een spelletje spelen, tijd voor het kind ... het zijn de kleine dingen die een wereld van verschil kunnen maken.



De vrijwillige medewerkers die de kinderen met de bus ophalen en weer terugbrengen zien vaak al een eerste positief verschil. Op de heenweg is het kind mogelijk timide en heeft het een wit gezichtje. En op de terugweg heeft het kind een zongebruind gezicht en vertelt het vaak hele verhalen. Vakantieouder zijn, maakt écht verschil.

In Zeeland komen in de zomerperiode van 2024 kinderen uit:
Nederland: 22 juli - 2 augustus,
(Nederlandstalig) België: 22 juli - 5 augustus
Berlijn: 2 0 juli - 2 augustus.

Europa Kinderhulp is altijd op zoek naar vakantiegezinnen zodat er meer kinderen kunnen genieten van een onbezorgde vakantie. De kinderen worden geselecteerd door het Leger des Heils, Sociale diensten en soortgelijke instanties.

Voor vrijblijvende informatie:
www.europakinderhulp.nl of tel. 06-29537739

PHILIPPINE

R. Dekker

W. Wiertz 11.00 u, Jubileum kerk 70 jaar

M. Dieleman

M. Dieleman

R. Dekker

W. Wiertz 11.00 u

M. Dieleman

K. Vd Wiele

M. Dieleman

regionaal

KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

DOPEN:

Terneuzen:

2-03-2024 Bautista José (Bautista) Risso Basile zoon van Florencia Basile en Agustin Risso

31-03-2024 Mila Bakker dochter van Joanna Bakker-Skretkowska en Chris Bakker

Philippine:

17-03-2024 Zayn Daniël Duncan (Zayn) zoon van Lisa Jongmans-Hanisch en Ricardo Jongmans

OVERLEDEN:

Terneuzen:

11-12-2023 Florent (Florent) Dingenom Heijens e.v. Tiny Sies 89 jr.

18-02-2024 Simone Coleta Elvira Maria van Damme e.v. George de Beule 87 jr.

28-02-2024 Maria Cornelia Baelemans e.v. Jan Pankow 88 jr.

15-03-2024 Franciscus Adrianus Petrus Antonius de Prenter 69 jr.

Westdorpe:

12-03-2024 Maria Rosalia Joanna Geerards w.v. Theo van Waes 90 jr.

Philippine:

2-03-2024 Linda Gustaaf Helena Lauret w.v. Jan Meertens 66 jr.

Zuiddorpe:

27-01-2024 Hester Everista Hassell e.v. Benjamin Toet 79 jr.

Sas van Gent:

5-03-2024 Maria Cornelia Tieleman w.v. E. Neve 95 jr.

Zaamslag:

07-03-2024 Lydwina Maria Leontine Mattheeuws 85 jr.

Axel:

19-03-2024 Paula Maria de Groene w.v. Leonardus Eduardus Baert 93 jr.

Kaarsenfabriek hoogeland-kristen



*Iedere kaars
opnieuw
een stukje
vakmanschap
en kwaliteit*

Bekijk ons gehele assortiment op www.hoogeland-kristen.nl

Kaarsenfabriek Hoogeland-Kristen
Albert Einsteinweg 21, 6045 GX, Roermond
T: +31(0)475 33 20 51 - F: +31(0)475 33 46 10
E: roermond@nl.bolsius.com - I: www.hoogeland-kristen.nl

*Een verzorgde uitvaart
in vertrouwde handen*

Ieder afscheid is uniek.

Wij helpen u graag bij de keuzes die gemaakt moeten worden na een overlijden.

Een begrafenis of crematie, geheel naar uw wens.

Het maakt niet uit waar u verzekerd bent en of u wel verzekerd bent, wij staan altijd voor u klaar.



Hughersluys 37
4536 HM Terneuzen

0115 565100
info@deridder-uitvaart.nl
www.deridder-uitvaart.nl

DOPJES SPAREN KAN NOG STEEDS

Toen zuster Wivina vanuit Sluiskil verhuisde naar haar congregatie in Etten-Leur ontstond er een "vacature" als dopjesinzamelaar en ik ben er toen mee begonnen. U weet het nog wel: de plastic dopjes van flessen, potjes en kartons kunnen ingezameld worden en dienen als bijdrage in de kosten voor de verstrekking van een blindengeleidehond in België.

U doet de dopjes van de lege fles, potje of drankkarton. Ook de dopjes van de statiegeldflessen kunnen gebruikt worden, want u mag de fles ook zonder dopje inleveren. Tegenwoordig zitten dopjes soms vast op de fles of het karton, maar u kunt ze er gemakkelijk afhalen en alles verzamelen in een tas of zakje. U levert ze in de kerk

tijdens de uren dat de kerk open is en in Terneuzen kan dat dagelijks van 10-12 uur op het parochiebureau. U mag ze ook zonder afspraak bij mij thuis brengen aan de Kennedystraat 6 in Sas van Gent en zet ze dan af bij de voordeur of de garagedeur. Ik doe de dopjes in een zak van de organisatie en als ik zo'n 12 zakken van elk bijna 10 kg heb, dan is mijn auto vol en ik breng ze dan naar mijn contactpersoon in Lembeke. Die heeft voldoende opslagruimte en van daar uit gaan ze met een grote auto naar het sorteerbebedrijf. Alles wordt uiteindelijk vermalen om er weer opnieuw te gebruiken plastic van te maken. Na weging ontvangt men een bepaald bedrag en na vele miljoenen dopjes is er dan voldoende geld binnen om de bijdrage voor de blindengeleidehond te

kunnen betalen. Dan heeft iemand met ernstige visuele handicap er een maatje bij, die heel veel kan betekenen in zijn of haar mobiliteit. In Vlaanderen is het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren verantwoordelijk voor het gehele traject. Het inzamelen van dopjes vormt voor de organisatie inmiddels een vaste en onmisbare bron van inkomsten.

Dus, beste mensen: spaar uw dopjes voor een goed doel en zeg het ook tegen uw bureu, familie en kennissen!

Freddy Janssens



NIEUWS VAN JUBILATE DEO

Tijdens de pinksterviering op zondag 19 mei zal Jubilate Deo de gezangen verzorgen tijdens de H.Eucharistie in de kerk van Zuiddorpe om 9.30 uur. Voorganger is kapelaan Rodrigo Romero Rojas. Het koor staat onder leiding van J.v.d. Linden. Organist is Th v.d.Berg. Jubilate Deo verzorgt ook tijdens de viering op 9 juni de gezangen in de kerk van Zuiddorpe.

Op zondag 23 juni verzorgt Jubilate Deo in de basiliek van Hulst de H.Mis van 11.00 uur. Na deze dienst maakt het koor de jaarlijkse uitstap. Daarna gaat het koor tot en met 25 augustus met vakantie. De kermisdienst in Westdorpe op 9 juli kan wel rekenen op de muzikale ondersteuning van Jubilate Deo. Op 26 augustus beginnen de repetities weer.

Namens het bestuur, Mia Gijssel.



ZEVENTIENDE NACHTELIJKE BEDEVAARTSTOCHT NAAR OOSTAKKER

In de nacht van zaterdag 11 mei op zondag 12 mei lopen of fietsen we de 17e bedevaart van Westdorpe naar Oostakker en vice versa. Hierover schreven we reeds uitgebreid in het vorige Regioblad in februari op bladzijde 12. Wandelaars vertrekken rond 01.00u, fietsers rond 05.00u en auto's rond 06.30u. Na aanmelding krijgt u nadere gegevens en exacte vertrektijden.

Wij hopen ook nieuwe mensen te mogen verwelkomen om deze bijzondere tocht met ons mee te maken. Voor deze tocht vragen

wij een bijdrage van € 15 per persoon. Dit is inclusief ontbijt koffie/thee en op de terugweg koffie of thee met een lekkere koek. (Te voldoen op NL65RABO014213510 tnv BGRM van Haelst). Indien u een misintentie wenst, kunt u dat vooraf aan ons doorgeven. Dit kost € 11,-

Van harte welkom namens de organisatie Oostakkertocht,

Roger en Bianca Mateijsen- van Haelst
tel: 0115/454836, rmateijsen@zeelandnet.nl

NOTEER DE KERMISVIERING IN WESTDORPE IN UW AGENDA

De jaarlijkse Kermisviering in Westdorpe valt dit jaar dinsdag 9 juli. 's Morgens om 09.30 uur komen we samen in de Kirke. In een traditie die al vele jaren bestaat, herdenken en gedenken wij jaarlijks de overleden naasten en parochianen. Traditiegetrouw zijn alle nabestaanden van onze overledenen uitgenodigd en natuurlijk zijn ook alle dorpsgenoten en belangstellenden welkom tijdens de viering en de zegening der graven. Nadien is weer

de traditionele Westdorpe vlaai bij de koffie voor alle aanwezigen. Zet dit alvast in uw agenda, het is een mooie traditie om bij de kermis, eerst aandacht te hebben voor allen die er dit jaar helaas niet meer bij kunnen zijn.

Namens de geloofsgemeenschap van de voormalige Maria visitatieparochie in Westdorpe.
Freddy Dierickx





Bij inlevering van deze bon:

Bent u ondernemer: eerste jaar aangifte inkomstenbelasting gratis incl. gratis advies gesprek
Bent u particulier: geen opstartkosten en een leuke boodschappentas cadeau

First Choice

ACCOUNTANCY

Stationsstraat 5 T: +31 (0)115 69 14 96
4571 LA Axel E: info@first-choice.nl

www.first-choice.nl

Wilt u ook adverteren in het Regioblad?

Dat kan!

Stuur een mailtje aan
robvermoet@zeelandnet.nl

De Zeeuwse Uitvaartverzorging

ontzorgt u volledig met
aandacht voor al uw wensen.

24 uur per
dag bereik-
baar

Henk in den Bosch

0115-785674 | 06-53711948

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl



De Zeeuwse Uitvaartverzorging

UITVAART VERZORGING

J.J.M de Voogt

Verzorging van begrafenis/crematie volgens
uw persoonlijke wens

Thuisopbaring met gebruik van koeling
mogelijk

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1
4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937

BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL



- centrale verwarming • loodgieters • sanitair
- dakbedekking • ventilatie • duurzame energie

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden

zonnepanelen
luchtbehandeling
centrale verwarming
loodgieterswerk
sanitair
zinkwerk
designradiatoren
waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming
rioolwerkzaamheden
warmtepomp



Installatiebedrijf Groosman B.V.
Graafjansdijk B 129
4554 LC Westdorpe
0115 451 510

info@groosmanbv.nl

www.groosmanbv.nl

HERDENKINGSDIENST BIJ HET OVERLIJDEN VAN FRANK DE PRENTER

Op vrijdag 15 maart overleed Frank de Prenter in het UZ te Gent. Geheel volgens het verzoek van Frank, werd de crematie in besloten kring gehouden. Bij vele vrijwilligers van diverse werkgroepen binnen de parochie kwam het verlies van Frank hard aan. Reden voor Bianca Ivens om het initiatief te nemen tot het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst in de Emmaüskerk voor de vrijwilligers.

Een grote groep van mensen die in de parochie actief zijn, kwam op vrijdag 22 maart om 12.30 uur samen om hun collega vrijwilliger te gedenken. En ook (oud) docenten van het Lodewijkcollege sloten zich bij hen aan. Tijdens dit samenzijn werden herinneringen aan Frank opgehaald, werd er gebeden en gezongen.

Alle deelnemers aan deze bijeenkomst waren dankbaar dat zij op deze manier Frank hadden kunnen gedenken.



BELANGRIJKE GEGEVENS

Parochiebureau

Alberdingk Thijmstraat 2,
4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummer:

NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur

INTERNATIONAL EUCHARISTIE

Internationale Eucharistieviering

De deelname aan de internationale eucharistievieringen op de eerste zaterdag van de maand groeit gestaag. Deze vieringen vinden telkens plaats in de Emmaüskerk in Terneuzen. Op 2 maart jl. vierden we de doop van Bautista José, zoon van Florencia en Agustin, broertje van Catalina. Na afloop van de eucharistieviering was er weer een levendige ontmoeting met veel kinderen en smulden we van de prachtige dooptaart

IN MEMORIAM FRANK DE PRENTER

Vorige week vrijdag 15 maart is Frank gestorven. Hij was pas 69 jaar. We schrokken, 't kon niet waar zijn. Een paar dagen later kregen we een mooie kaart met een foto van Frank op zijn fiets. Telkens werd je geconfronteerd met die foto op de kaart die op de tafel lag. Je dacht Frank is niet dood, hij leeft. Toch moeten we afscheid van hem nemen. Het is zo onwerkelijk. Enkele weken geleden nog bij de voorbereiding van het vasten nummer rond pater Swinne was Frank gewoon in functie. We merkten niet eens dat hij ziek was; iets kortademig was hij wel, maar daar stonden we niet bij stil.

Klagen deed Frank niet. Frank deed gewoon mee in de discussies, over artikelen, over wel of niet plaatsen en andere redactionele stukken. Hij had ideeën en sprak mee. Omdat hij de weg wist in het parochiecentrum, zette hij vaak de koffie voor ons. Na de vergadering nam hij vaak het initiatief om op te ruimen. Bij alle vergaderingen was Frank altijd aanwezig, vaak als eerste. Hij was erg plichtsgetrouw. Het leukste vond hij het maken van

de interviews; samen kletsen, praten en keuvelen over kerk en vrijwilligerswerk. Als oud leraar hield hij ook van structuren aangeven. De roosters, de agenda op de achterkant; Frank maakte die en paste ze soms tig-keer aan. Hij deed het redactiewerk met plezier en, volgens mij, wel meer dan 25 jaar. Als het kon ging Frank graag met Rob mee met het uitrijden van de bladen naar de bezorgpunten. Hij regelde de bezorging in Terneuzen en Sluiskil.

Zoals altijd was Frank er bij vieringen, als hij koster was. En bij vergaderingen, maar vaak op de achtergrond. Ook als koster zag je hem juist vaak bij de deur van de sacristie of de koffieruimte staan. Alles in de gaten houdend, maar dan niet op de voorgrond. Hij bleef zijn leven lang een onderwijzer, iemand die het proces faciliteerde. Als redactie van Regioblad zullen we je missen. We moeten het volgende nummer met drie man doen; We moeten zoeken naar opvolging, maar wie kan jou vervangen?

Jos oude Kempers



SAMEN WERKEN VOOR HET PROJECT VAN PATER CYRIL SWINNE

Op deze pagina's vindt u een overzicht van alle initiatieven waar heel veel vrijwilligers van onze parochie zich voor hebben ingezet. Wij kregen van pater Swinne de volgende Paasgroet door met de vraag om die groet door te geven aan de vele mensen die hij tijdens de activiteiten heeft mogen ontmoeten. Daarom is het passend om hierbij de woorden van pater Swinne te gebruiken:

“Bij deze wil ik van mijn Paasgroet gebruik maken om mijn dank en bewondering te uiten voor al het werk van zovele mensen, organisaties, groepen, parochies, caritasgroepen, jongeren, ouderen, in onze geliefde regio van Zeeuws-Vlaanderen om onze mensen hier in Barranquilla te steunen bij het zoeken en werken aan menswaardige levensomstandigheden. Vooral de voor de

vele migranten uit Venezuela. Wij hopen met uw steun waar te kunnen maken, datgene wat we met ons project beogen; namelijk Meer groen, meer en beter leven voor allemaal.

Dank en een Zalig Pasen toegewenst”.

HET BENEFIETCONCERT IN ZUIDDORPE OP 15 MAART 24

Wat was het een geweldig concert, Er was een grote verscheidenheid in muziek en zang: Jubilate Deo, en EnCore, samen met het kinderkoor zongen de sterren van de hemel. Gerard speelde op het kerkorgel de Bohemian Rhapsody. Noor verraste ons met een sonate van Vivaldi op altblokfluit. Gerard begeleidde veel artiesten met hun muziekstukken, het was is één woord geweldig.

Bernadette liet ons genieten met het zingen van het door haar geschreven Kyrie. Samen met José zong ze nog een toegift. Ook de zang van Annemie en Patricia werd door de mensen zeer gewaardeerd. Beiden zongen loepzuiver. Het was een lust voor het oor. De optredens van Bennie en Fabrice brachten veel jeugdsentiment naar boven. Fabrice zong zelfs nog een oudere dame toe; mooi en heel persoonlijk.

Pater Swinne nam bijna alle muziek op. Dat wil hij thuis, in Colombia, laten zien aan zijn mensen daar. Wij hebben hem heel gelukkig gemaakt.

De opbrengst van de avond was ongekend: € 1.711,-. De grote knaller was het Zeeuws Vlaamse volkslied. Pater Swinne werd er zowaar wat sentimenteel van. Hij moest bijna huilen, bekende hij mij. Zijn bedankje deze avond: “Houd van God, maar houd ook van mensen

Wij danken de sponsors: De vrijwilligers van het Kaaikje voor de koffie, thee en het sap en van de Baeckermat (Westdorpe) voor de heerlijke vlaai. Grote dank ook aan de koster en zijn helpers.

Rita Pollet-Audenaerd



WINKEL VOOR TWEEDEHANDS- KLEDING IN SAS VAN GENT

De tweedehandskledingwinkel in Sas van Gent, die al weken de deuren geopend had in het pand van de voormalige Landgraaf, heeft voorlopig de deuren gesloten. Op 1 mei tijdens de jaarmarkt in Sas gaat hij nog één dagje open. Kom kijken en kopen! Met heel veel enthousiasme hebben 13 mensen er voor gezorgd dat er heel veel kleren verkocht werden.

In de laatste week werd er nog voor € 730,- verkocht. Over de hele periode gaf dat een opbrengst van € 6.500,-. Een prachtig resultaat. En het allermooiste is nog dat uit die groep van verkopers een hechte vrienden (vriendinnen) groep is ontstaan. Pater Swinne kwam persoonlijk langs om te kijken hoe het er in Sas van Gent aan toe ging.

Namens de Vastenactie iedereen hartelijk dank.



vastenactie



verkoop

tweedehands kleding

**Tijdens meimarkt
in Sas van Gent
is de winkel
de hele dag
geopend**

(winkel van Landgraaf)

Zuidstraat 8 Sas van Gent

Voor een project van pater Swinne in Colombia

MEER GROEN MEER LEVEN

Meer info in de winkel

FANCYFAIR IN TERNEUZEN

Op zaterdag 23 maart werd voor het eerst een fancyfair gehouden in en rond de RK kerk in Terneuzen. Het was een mooie samenwerking van vrijwilligers van Terneuzen en Axel, met de scoutinggroep van Terneuzen. Deze waren zichtbaar aanwezig om de kinderen bezig te houden met het spelen van spelletjes, met het bakken van marshmallows en stokbrood. Jammer dat door het slechte weer weinig kinderen en ouders het aandurfden om langs te komen. We werden namelijk veelvuldig gezegend met regen en hagel, en af en toe opklaringen met een beetje zon. Gelukkig kwamen toch nog veel mensen en een klein aantal kinderen kijken. Er was van alles te eten, te drinken en te snoepen. En natuurlijk werden er hele mooie koopjes gesloten.

Er was zelfgemaakte jam en noten- en cassavetaart, er waren versgebakken poffertjes en Chinese en Filipijnse loempia's, er was een boekenmarkt, er waren zelfgemaakte knuffels te koop en heel veel curiosa. Onze kleine pianiste van het Benefietconcert in Zuiddorpe, Amber, maakte armbandjes voor de verkoop en speelde ook nog "even" Santo, Santo, op het grote kerkorgel. Natuurlijk was pater Swinne ook weer aanwezig. Het was heel ontroerend hoe hij alle aanwezigen en zeker ook de jongens en de meisjes van de scouting persoonlijk toesprak. De jongeren waren erg onder de indruk van hem en van

zijn verhalen over zijn werk in Colombia. Ondanks de regen mochten we toch een prachtige opbrengst doorgeven: € 750,-. Dit zeker mede dankzij de sponsoren: Moy Fa uit Axel, de firma Stockman en de heer Fassaert. Iedereen hartelijk dank.

Op maandagochtend werden de overgebleven goederen weer uitgezocht en opgeruimd. Een laatste foto en laatste groet aan pater Cyril Swinne,

goede reis pater en hopelijk tot ziens.



DONATIEZUILEN

Weet u dat verschillende supermarkten in uw woonplaats meedoen met de actie donatiezuilen? Dat betekent dat u zelf uw keuze kunt maken als u lege flessen of blikjes inlevert of u het geld zelf neemt of dat u op de knop donatie drukt. Aan wie wordt gedoneerd? Daarin maakt de filiaalhouder zelf de keuze. Dat staat dan duidelijk vermeld op een folder bij de zuil.

In onze parochie is een van onze vrijwilligers bij de supermarkten langs gegaan om het project van pater Swinne aan te prijzen. (Eerder deden we dat al voor Subisiso). Let dus goed op als uw lege flesjes en blikjes gaat inleveren in: Jumbo Terneuzen; doet mee in mei en in juni. Albert Heijn Terneuzen; doet mee september. Albert Heijn Axel; doet mee in december

Aan het einde van deze periode wordt het statiegeld overgemaakt naar de rekening van de Vastenactie voor het project van pater Swinne.

VOORLOPIGE OPBRENGSTEN VASTENACTIE

Vastenactie parochiekern Zuidoost
(Axel, Overslag, Westdorpe, Zuiddorpe)
Het Benefietconcert van 15 maart bracht op: € 1.711,30
Het lekkers bij de koffie na de zondagsviering bracht op: € 259,65
Collectes en vastenzakjes brachten op: € 346,27
Vastenactie - tweedehandskledingwinkel Sas van Gent
De opbrengst tot nu toe is: € 6.500,--
Op 1 mei gaat de winkel nogmaals open, er is dan een drukbezochte Meimarkt en braderie in Sas van Gent.

Vastenactie Terneuzen
De fancyfair op 23 maart bracht op: € 750,--.

Vastenactie Ontmoetingsmaaltijden Elisabeth-
parochie
Opbrengst te Zuiddorpe: € 475,--
Opbrengst te Terneuzen: € 362,--
Opbrengst te Philippine: € 555,--.
Vastenactie Wafelenbak parochiekern Zuidwest
(Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, Zandstraat)
Op 16 maart werden in de kerk te Philippine 1800 wafels gebakken.
De opbrengst is: € 1.507,45.

KOFFIE MET GEBAK IN DE VASTENTIJD

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar in de kerk in Zuiddorpe is het al verschillende jaren de gewoonte dat vrijwilligers (voornamelijk vrouwen) zich aanbieden om iets lekkers te bakken in de Vastentijd.

Elke zondag drinken wij koffie en praten wij nog even gezellig na over de preek, of we het begrepen hebben, ofwel er niets van begrepen hebben, over de kinderen en de kleinkinderen, over de oogst en over de toekomst van de kerk. De koster van dienst zorgt dan altijd voor een lekker koekje erbij.

Maar niet in de Vastentijd; dan is er elke zondag een nieuwe vrijwilliger aan de beurt om iets lekkers te bakken. Koffie met... dus, maar niet gratis. In de Vastentijd wordt hiervoor betaald. De mensen geven gul, stoppen soms zonder blikken of blozen een briefje van 10 euro in de daarvoor bestemde doos.

Alles bij elkaar bracht dat op een bedrag van € 259,65

Dankjewel Zuiddorpe en Axel
en Westdorpe

Rita Pollet-Audenaerd



WAFELS BAKKEN IN PHILIPPINE

Zoals iedereen in Zeeland en ver daar buiten weet, kom je naar Philippine om mosselen te eten, het ruikt daar ook een beetje naar mosselen. Maar op zaterdag 16 maart rook Philippine anders dan anders.

Er werden namelijk wafels gebakken, met 7 bakkers, vanaf 6.00 uur 's ochtends. Maar liefst 18 wafelijzers stonden achter in de kerk van Philippine te gonzen en te stomen en een heerlijke geur te verspreiden. Alles bij elkaar werden 1.800 wafels gebakken. Jammer voor die 25 klanten die niet besteld hadden, de wafels waren op. Volgend jaar toch maar beter bestellen! De opbrengst was € 1.507,--. Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Op zondag 17 maart kwam pater Swinne naar Philippine om samen met pastor Marjan Dieleman de H.Mis op te dragen, in een geur van wafels, saamhorigheid en liefde.

Als het aan de wafelbakkers van Philippine ligt, volgend jaar weer!



ONTMOETINGSMAALTIJDEN

Er zijn ook dit jaar tijdens de Vastenactie weer drie ontmoetingsmaaltijden gehouden nl. in Zuiddorpe Terneuzen en Philippine. Voor de organisatoren ziet zo' n dag er als volgt uit. De voorbereidingen in Terneuzen

beginnen 's morgens om tien uur ten huize van Simone en er wordt gestart met een kopje koffie. Daarna beginnen de dames met het snijden van de ingrediënten, ze worden dan ook de snijmeisjes genoemd. Om twaalf uur is er een afsluitend kopje koffie.



Alles wordt naar de locaties gebracht, tafels gedekt en het lopend buffet kan beginnen. Veel mensen hebben genoten van de gezellige ontmoetingen en de maaltijden.

Op de Foto: de snijmeisjes

TAIZÉVIERINGEN IN 2024



Taizé is een klein dorpje in Frankrijk waar een bekend oecumenisch klooster is. Duizenden jongeren uit de hele wereld bezoeken jaarlijks dit klooster, dat met enkele broeders begonnen is, kort voor de tweede wereldoorlog.

De rust en stilte, de eenvoud en hoop die zich ook uit in solidariteit met jongeren en met armen en vluchtelingen, zijn zeer aansprekend.

In de H. Catharinakerk te Hengstdijk worden al enkele jaren met regelmaat Taizé-vieringen gehouden. Kenmerkend voor een Taizé-viering is de rust en stilte bij binnenkomst, de weinige woorden die worden gesproken, de meditatieve zang waarbij de liederen enkele keren herhaald worden, de stille meditatie na de lezing uit de Bijbel. De eenvoud en laagdrempeligheid van de viering spreekt mensen aan. De belangstelling voor de Taizévieringen groeit! In de Goede Week was er ook een goedbezochte oecumenische viering in de Levensbron te Terneuzen.

Deze bijeenkomsten komen eraan:

16 mei om 19.30 uur in RK kerk Hengstdijk (Pinksterviering)

19 september om 19.30 uur in RK kerk Hengstdijk (Vredesweek)

Na afloop van de vieringen is er koffie en thee en veel tijd voor ontmoeting.

Iedereen is van harte welkom!

**drukwerk
nodig?**

**drukkerij
Polka
Print**

MOLENDIJK 3 • HOEK
T. 0115-442397

WWW.POLKAPRINT.NL

BEDEVAARTEN BANNEUX 2024 5-DAAGSE VAN 31 MEI T/M 4 JUNI

Het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda organiseert ook in 2024, waarin we de 91ste verjaardag van de verschijningen vieren, een meerdaagse naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen.



De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en zorgteam die samen willen instaan voor een inspirerende bedevaart en een aangenaam verblijf.

PROGRAMMA

Dagelijks een viering, het plechtig lof met pelgrimszegen met het Heilig Sacrament. We bidden er de kruisweg en houden een kaarsenprocessie, we gaan de weg naar de Bron en de Verschijningskapel.

Ook is er aandacht voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. En is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het heiligdom en de winkeltjes te bezoeken.

BANNEUX

Banneux, niet meer dan een gehucht aan de voet van de Ardennen op zo'n 25 kilometer van Luik, is de plaats waar sinds de Mariaverschijningen van 1933, pelgrims van over de hele wereld komen om er bij de Maagd der Armen te vertoeven. Vanuit het bisdom Breda gaan we dit jaar voor het 70ste jaar op bedevaart naar dit populaire bedevaartsoord.

Het heiligdom ligt in een bosrijke omgeving. Je vindt er het geboortehuis van Mariette Beco, de Verschijningskapel, alsook de weg door het bos waar zij Maria ontmoette en de bron ontsprong. Jaartheme 2024 - Onder Maria's schutsmantel

In de katholieke iconografie is het meestal de maagd Maria die deze ruime mantel draagt. Ze ontvouwt hem om ons een veilige haven te bieden. Vandaar de prachtige traditie van madonna's met een schutsmantel. In de Byzantijnse traditie houdt de Maagd haar sluier over de Kerk.

Met een hart vol vertrouwen wenden de christenen zich tot haar die Jezus ons als moeder heeft gegeven, en bidden haar: 'Onder uw sluier van tederheid nemen we onze toevlucht. Neem op ons in uw moederlijk hart, waar we zullen herleven. Maria, moeder van de Verlosser, we zegenen u. Kom ons bezoeken wanneer we in beproeving zijn. Kom ons verlossen van alle gevaren van de wereld. Maria, moeder van de Verlosser, ontferm u over ons. Laten we, ook in 2024, ingaan op deze uitnodiging!

INFORMATIE

Reissom voor de 5-daagse, volledig verzorgde (vol pension) bedevaart bedraagt: 395 euro p.p.

GEGEVENS VOOR MEER INLICHTINGEN EN AANMELDING:

Postadres: Hoge Weide 15, 4841 RG Prinsenbeek

Email: banneux.bisdom.breda@gmail.com

Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda



Bethjes pagina

Hallo,

Het schooljaar zit er bijna op... Wat is de tijd gevlogen! Om het einde van het schooljaar te vieren, heeft de juf een strandwandeling met de hele klas beloofd. We hebben er lang om moeten vragen. Maar ze had gelijk. We konden beter op het mooie weer wachten. We gaan zelfs picknicken op het strand... en dan nemen we afscheid tot volgend jaar. En dan: Vakantie. Ik doe vanaf nu alleen maar leuke dingen! Ik kan niet wachten, de vakantie mag voor mij nu al beginnen! Prettige vakantie! Doeoeg!

Beth.

God allemachtig

God allemachtig

Hoe kom ik daar in Gods naam toch bij?
Zoveel om me heen is zoveel en zo prachtig
God zal mij bewaren, maar waarom
uitgerekend mij?

Miljoenen sterren zwerven en zweven

Ik weet in de verste verte niet waar.

Wat zou je om één klein rotsterretje geven

Dat is de zon alleen nog maar.

En om onze zon tuimelen planeten

Zo'n Mars of Venus, die draaien maar door.

Onze aarde kan je dan wel vergeten

De kleine aarde stelt niet veel voor.

Op aarde zijn bossen, zeeën en rivieren

Er is zoveel dat groeit en leeft.

Hoe komt het dan dat God bij al die dieren

Iets bijzonders met mensen heeft?

Ik ben maar een kind, dat woont in de straten

Van zomaar een stad, ik speel hier vaak.

Wie is God, die het niet kan laten

Te glimlachen als ik een goaltje maak?

God allemachtig

Hoe kom ik daar in Gods naam toch bij?

Zoveel om me heen is zoveel en zo prachtig

God zal mij bewaren, maar waarom

uitgerekend mij?

(Karel Eijkman, naar psalm 8)



Vakantie

Zachtjes stoven in de zon.

Af en toe omdraaien.

Braadvocht toevoegen in de vorm van zonnemelk.

Al je zorgen smelten langzaam weg:

Je boosheid, je ergernis,

Alles waar je moe van wordt.

Er blijft niets meer over.

Vakantie is een tijd waarin niets moet.

Doe precies waar je zin in hebt:

Luieren, kletsen, sporten, lezen.

Of helemaal niets.

Word weer lekker helemaal jezelf.

Van kop tot teen uit één stuk.

(Kolet Janssen)

DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF

Eind mei 2020 is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen. Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de toekomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen.

Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl

U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de parochiële nieuwsbrief wordt gebruikt.

Geheel volgens de regels van de wet op de privacy.

NIEUWSBRIEF

ROUWZORG KANAALZONE



Rouw is één van de meest complexe menselijke emoties. Het is een proces van zoeken naar nieuwe levenszin. Zoeken naar de mens die je wilt en kunt zijn

zonder de fysieke aanwezigheid van de ander die zo gemist wordt.

Rouwzorg Kanaalzone biedt één op één begeleiding door goed opgeleide vrijwilligers,

voor rouwenden die door overlijden iemand verloren hebben met wie ze een betekenisvolle relatie hebben gehad, ongeacht de levensvisie.

De vrijwilligers zijn getraind om elke vorm van rouw te herkennen en zodoende de begeleiding te geven die bij de rouwende past. De aangeboden rouwzorg is kosteloos.

Voor meer informatie:
rouwzorg-kanaalzone@outlook.com
of ingridwojtal@hotmail.com
T. 06 57027940

HET SACRAMENT VAN DE DOOP



TIJDIG AANMELDEN IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de opname van een kind of een volwassene in de geloofsgemeenschap. Voor het aanmelden voor een doop kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij het Regionaal Pastoraal Centrum in Terneuzen. Dat kan telefonisch: 0115-616006 of per mail: bureau@eparochie.nl. U kunt het ook downloaden op www.eparochie.nl bij aanmeldformulieren sacramenten.

INLOOPOCHTEND VOOR NABESTAANDEN

U heeft afscheid moeten nemen van iemand die u lief was: uw echtgenoot of echtgenote, vader of moeder, kind, vriend of vriendin. Voor velen is er na de uitvaart nog aanloop van familie, vrienden en burens. Dat maakt het verdriet mogelijk iets dragelijker. Maar toch blijft er die leegte, die u in uw leven een plaats moet geven. Misschien helpt het u, vanuit ons geloof in de opstanding van Christus, te weten dat na de dood een nieuw leven begint bij God.

De Elisabethparochie biedt inloopochtenden aan, waarbij u als nabestaande mensen in eenzelfde omstandigheid kunt ontmoeten en samen ervaringen kunt delen. Dit met respect voor eenieders situatie en ter bemoediging van elkaar. Geen "zware" gesprekken dus, maar belangstelling voor de ander.

De inloopochtenden vinden op maandag plaats op de hieronder aangegeven data

en wel in het parochiecentrum aan de Alb. Thijmstraat 2 te Terneuzen. De ontvangst is vanaf 9.30 uur met koffie, thee en iets lekkers. Om 10.00 uur begint de eigenlijke bijeenkomst. De afsluiting is om 11.30 uur. De data voor 2024 zijn: 6 mei, 1 juli, 2 september en 4 november

U bent van harte welkom! Wilt u liever (eerst) een bezoek bij u thuis dan zorgen wij daar graag voor en natuurlijk op het moment dat het u schikt. U kunt hiervoor contact opnemen met het parochiebureau te Terneuzen. bureau@eparochie.nl tel: 0115 616006. Ook kunt u hierover een e-mail sturen naar de pastoraal assistent. marleengernaert@hotmail.com

Met een hartelijke groet,

Pastoor W. Wiertz

VERHUISBERICHT

Verhuist u binnen uw eigen of naar een andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- aan de secretaris van uw Parochiekern, vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam:

Oud adres:

Nieuwe adres:

Ingangsdatum:

Aantal personen/gezinsleden dat verhuist:

VOOR AL UW PAROCHIE-INFORMATIE:

www.eparochie.nl



ACTIVITEITENAGENDA

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaüskerk te Terneuzen, tenzij er een andere plaats of locatie wordt vermeld.

WEKELIJKS:

Dinsdag om 8.30 uur: Donderdag om 15.30 uur:	Getijdengebed + Eucharistieviering Rozenkransgebed	
donderdag 2 mei	19.00 uur	meimaandviering in de kapel
maandag 6 mei	9.30 uur	inloopochtend rouwverwerking 9.30 uur
dinsdag 7 mei	14.00 uur	groep 1 leeskring Noëla Polet
	16.00 uur	groep 2 leeskring Noëla Polet
dinsdag 7 mei	19.00 uur	platform Liturgie
donderdag 9 mei	19.00 uur	Hemelvaartsdag meimaand (kapel)
donderdag 16 mei	19.00 uur	meimaand (kapel)
zondag 19 mei		Pinksteren
maandag 20 mei		Pinksteren
donderdag 23 mei	16.00 uur	oefenen Eerste Communicanten
vrijdag 24 mei	19.00 uur	Heilig Vormsel viering
zaterdag 25 mei	14.00 uur	Bijeenkomst Spaanstalige groep
zondag 26 mei	14.00 uur	Eerste Communie viering
dinsdag 28 mei	19.00 uur	Infoavond van Advent tot Advent
dinsdag 28 mei	20.30 uur	Parochiebestuur
donderdag 30 mei	19.00 uur	meimaand (kapel)
maandag 3 juni	8.30 uur	eucharistieviering Past. S. Steyaert
dinsdag 4 juni	14.00 uur	groep 1 leeskring Noëla Polet
	16.00 uur	groep 2 leeskring Noëla Polet
	20.00 uur	PKC Noord
donderdag 6 juni	14.00 uur	Caritas
vrijdag 7 juni	14.00 uur	Parochiebestuur
dinsdag 25 juni	19.30 uur	Bijeenkomst Spaanstalige groep
zaterdag 29 juni	14.00 uur	Parkdienst in Sluiskil
zondag 30 juni	11.00 uur	Inloopochtend Rouwverwerking
maandag 1 juli	9.30 uur	Kermisviering Westdorpe
dinsdag 9 juli	9.30 uur	Redactie Regioblad
dinsdag 9 juli	14.00 uur	Redactie Regioblad
dinsdag 16 juli	19.30uur	Parochiebestuur
zaterdag 27 juli	14.00 uur	Bijeenkomst Spaanstalige groep
dinsdag 6 augustus	14.00 uur	Redactie Regioblad
dinsdag 20 augustus	19.30 uur	Parochiebestuur
vrijdag 30 augustus		verspreiding Regioblad
zaterdag 31 augustus	14.00 uur	bijeenkomst Spaanstalige groep

Gezien de lange looptijd van dit Regioblad, kan het zijn dat deze agenda niet helemaal compleet is. Het is daarom verstandig om de website en de nieuwsbrieven goed in de gaten te houden.

Het volgende Regioblad verschijnt op vrijdag 30 augustus. Hebt u iets te melden voor september, oktober en november mail het dan voor 6 augustus aan: robvermoet@zeelandnet.nl



VAN ADVENT NAAR ADVENT

Vanaf 13 december 2023 zijn parochianen van de drie parochies in Zeeuws Vlaanderen op verschillende momenten met elkaar in gesprek over de toekomst. Er zijn hierover reeds gesprekken geweest in brede kringen maar er worden ook gesprekken georganiseerd in de geloofsgemeenschappen. Leidraad in de gesprekken is de vraag die tijdens alle bijeenkomsten gesteld wordt: Hoe zijn we enerzijds parochie en hoe beleven we anderzijds het geloof in onze plaatselijke gemeenschap.

In onze parochie worden de gespreksavonden nog gehouden op de volgende data:

Dinsdag 30 april	Zandstraat	De Straete Zandstraat 40	19.30 uur
Maandag 13 mei	Sluiskil	Museum Sluiskil Vogelschorstraat 7	19.30 uur
Dinsdag 21 mei	Sas van gent	De Statie Canadalaan 2E	19.45 uur
Maandag 27 mei	Zuiddorpe	't Kaaik Dorpsplein 15	19.30 uur
Dinsdag 28 mei	Terneuzen	Parochiecentrum	19.00 uur
Zondag 2 juni	Philippine	RK Kerk na de viering om ca	12.15 uur

De gespreksavonden in Hoek, Westdorpe en Zandstraat zijn reeds gehouden.

De bijeenkomsten zien er als volgt uit:

- * Inloop met koffie en thee
- * Gebed
- * Woorden van welkom -uitleg van de bedoeling van de avond-
- * Gesprek met adviserende status over mogelijkheden, verlangens en wensen vanuit de geloofsgemeenschap
- * Terugblik op het gesprek
- * Afsluitend gebedsmoment
- * Afsluiting

